

Actie!

Het kwaad heeft niet het laatste woord

Ik denk dat wij Westfriezen wel wat met Jezus van Nazareth hebben omdat het echt een man van actie is. Ik zal u daar een voorbeeld van geven.

Op een mooie sabbat gaat Jezus in Kafarnaüm naar de synagoge. In plaats van rustig te zitten en te luisteren gaat hij zelf preken. Met groot gezag legt hij de woorden van Mozes uit. De mensen in de synagoge zijn diep onder de indruk. Als Jezus spreekt wordt alles anders. Mensen ervaren troost in zijn woorden. Ze worden moedig, worden wakker, staan op.

Alles wordt nieuw! Mensen komen in beweging Actie!

Maar dan barst de hel los. Een man die in de macht is van een boze geest, roept uitdagend naar Jezus: 'Wat moet dat allemaal! Ik weet wel wie je bent, je bent de Heilige Gods. Jij met je mooie praatjes van de God van de liefde, je bent gevaarlijk! Jij ondermijnt onze macht, de macht van het kwaad!' Jezus schrikt niet. Hij gaat de confrontatie aan met de boze geest. Hij roept: "Zwijg! Ga uit hem weg!" En de boze geest verdwijnt.

Als christenen hebben wij de neiging om te zeggen: "Goed dat Jezus dat deed. Je kunt wel zien dat hij onze Verlosser is." Maar dat is niet genoeg. Als we Jezus werkelijk serieus nemen, dan moeten we het voorbeeld van Jezus navolgen en óók zelf de strijd tegen kwaad gaan voeren. En niet straks, maar nu, meteen Actie!

Nu zijn de Westfriezen over het algemeen al meer doeners dan praters. Wij houden wel van actie. We hebben best een mooie traditie van handen uit de mouwen steken als ons dat gevraagd wordt. Ik geef een paar voorbeelden:

- In de jaren 60 van de 19e eeuw riep de Paus jonge mannen op om de pauselijke staat te verdedigen tegen Victor Emanuel II, koning van Sardinië, en zijn bondgenoot Giuseppe Garibaldi. 130 Westfriezen luisterden naar hem en werden Zouaaf in het leger van de paus.

We kennen vast allemaal de beroemdste Nederlandse Zouaaf: Pieter Janszoon Jong, de reus van Lutjebroek.

- Toen de bisschoppen van Nederland, in de eerste helft van de vorige eeuw, jonge katholieke mannen opriepen om priester en missionaris te worden waren er meer dan genoeg Westfrieze kandidaten voor het priesterschap. Westfriesland is zelfs even de grootste leverancier van priesters van Nederland geweest. Er is zelfs een kardinaal uit voortgekomen: Jo Willebrands uit Bovenkarspel.

En die traditie van in actie komen zijn we gelukkig nog niet kwijt. Ook in onze parochies zijn er mensen die in actie komen als dat nodig is. Of het nu voor de actie kerkbalans is, of voor het organiseren van een live streamviering, of voor zingen bij

een uitvaart, of het bijhouden van de tuin, of voor het parochiesecretariaat, of voor vult u zelf maar in, er komen altijd weer mensen in actie.

Maar Jezus wil meer dan actie alleen. Hij wil ons ook een hart onder de riem steken. Met het uitdrijven van de boze geest wil hij zeggen dat het kwaad het niet meer voor het zeggen heeft.

Dus ... als ze je zeggen dat haat het gewonnen heeft van de liefde, geloof ze niet;
als ze je zeggen dat oorlog het gewonnen heeft van de vrede, geloof ze niet;
als ze je zeggen dat ongeloof het geloof heeft weggejaagd, geloof ze niet;
als ze je zeggen dat het hopeloos is met de jongeren, dat het allemaal relschoppers en plundersaars zijn, geloof ze niet. Want het kwaad heeft niet het laatste woord. Wij kunnen - als wij het willen en durven - vandaag nog een nieuw begin maken, hem achterna: Jezus Messias.

Daarom vraag ik u: blijf alert, hoop, geloof, en doe wat je moet doen!

Jules Post, diaken