

Wandeltocht naar de Lourdeskapel in Zwaag zaterdag 24 mei 2025

Op verzoek van kapelaan Javier Acuña nodigen we alle jongeren uit West-Friesland en Hoorn van harte uit voor een speciale wandeling van een paar kilometer op zaterdag 24 mei 2025. Deze dag organiseren we in het kader van het Jubeljaar, ingesteld door paus Franciscus. Wist u dat Mgr. Hendriks vijf plekken in het bisdom Haarlem heeft aangewezen als jubileumplaatsen waar je bijzondere genadegaven aan God kunt vragen? Een daarvan is de prachtige Lourdeskapel in Zwaag – en daar gaan we naartoe!

Wat is een Jubeljaar en een jubelplaats? Een Jubeljaar is een heilig jaar in de Rooms-Katholieke Kerk, bedoeld voor vergeving, verzoening en spirituele vernieuwing. Het wordt door de paus uitgeroepen en biedt gelovigen de kans om speciale genaden te ontvangen. Een jubelplaats is een aangewezen locatie, zoals de Lourdeskapel in Zwaag, waar je tijdens dit jaar bijzondere zegeningen kunt vragen door bijvoorbeeld te bidden of een viering bij te wonen. Tijdens onze wandeling vertellen we hier meer over!

We starten op zaterdagochtend 24 mei om 10:00 uur in Enkhuizen. Na een welkomstwoord en een korte inleiding beginnen we aan onze wandeling richting Hoogkarspel. Na een korte pauze vervolgen we onze route naar Zwaag. Daar vieren we samen een eucharistieviering in de Lourdeskapel, gevolgd door een gezellig samenzijn met eten en drinken.

Er zijn geen kosten aan verbonden! We vragen alleen om mee te wandelen en wat lekkers mee te nemen – eten en/of drinken – om na de viering samen te genieten van een gezellig moment. Misschien zijn er zelfs chauffeurs die het eten alvast naar Zwaag kunnen brengen. Laat ons eerst weten hoeveel mensen er meedoen, dan plannen we de dag en de wandeling verder.

We hopen dat deze uitnodiging enthousiasme opwekt binnen uw groep of koor. Laten we er samen een onvergetelijke dag van maken, vol geloof en plezier!

Aanmeldingen zijn mogelijk tot zondag 4 mei en kunnen gestuurd worden naar geriaandrea85@gmail.com met als onderwerp: Wandeltocht naar de Lourdeskapel.

Wie loopt ermee?!

Hartelijke groet pastoor Andrea