

## **Notulen parochie avond 15 juni 2023**

### **Aanwezig: 105 parochianen**

Samuel Marcantognini, (voorzitter en administrator, pastorale zaken)  
Marian Schooneman, (penningmeester locatie Bovenkarspel)  
Annemarie Brieffies, (secretaris locatie Lutjebroek)  
Jan Vriend, (lid locatie Venhuizen)  
Ton Deen, (lid locatie Grootebroek)  
Hans Molenaar, (lid locatie Enkhuizen)  
Gerard Lakeman, (vice voorzitter, organisatorisch en bestuurszaken) locatie Hoogkarspel)

Wim Zurlohe, diaken

### **Afwezig:**

Andrea Geria  
Peter Piets  
Jules Post

### **Begin bijeenkomst**

Voorzitter Gerard Lakeman heet iedereen welkom en stelt de leden van het parochiebestuur voor. Hij zet uiteen hoe de avond eruit zal gaan zien. Eerst een overzicht van de noodzaak van een toekomstvisie, de stappen die tot nu toe genomen zijn en een toelichting op keuzes die gemaakt zijn. Daaropvolgend is er ruimte voor vragen. De vragen zullen door Samuel en Gerard beantwoord worden

Verzocht wordt om eerst je naam te noemen en de microfoon te gebruiken.

Van elke bijeenkomst, waarvan deze de laatste is van de zes, wordt een verslag gemaakt. Daarom zijn twee notulisten aanwezig: dit zijn **Kim de Rooij-Hudepohl en Leonie van Dijk-Groot.**

### **Noodzaak van een toekomstvisie**

Paar cijfers: In 2003 waren er 1782 kerkgebouwen en 1525 parochies. In 2019 waren dit nog maar 1352 kerkgebouwen, een kleine 400 minder en 640 parochies en het loopt nog steeds terug. In 1960 waren er 105.000 doopjes per jaar. In 2019 nog maar 9000. Huwelijken in 1960 40.000. Nu nog 1100 ongeveer.

Op papier zijn er 3,7 miljoen katholieken in Nederland waarvan er maar 150.000 met enige regelmaat (1 keer per maand) een viering bijwonen. In 2019 waren er 640 parochies waarvan 200 parochies geen sluitende begroting meer hadden. Er zijn steeds minder priesters en pastoraal werkers en steeds minder vrijwilligers. Functies binnen de parochiebesturen worden steeds minder makkelijk ingevuld. Dit geldt ook voor de zes parochies in onze regio; terugloop van parochianen, steeds minder doopjes, huwelijken en financiële bijdragen.

Het bisdom wilde van ons een plan voor de toekomst hebben. Wat gaan wij met onze zes parochies doen? Zonder toekomstvisie wordt er geen bisschoppelijke machtiging afgegeven. Een bisschoppelijke machtiging is nodig voor uitgaven groter dan 15.000 euro. Als bijvoorbeeld groot onderhoud moet plaatsvinden

(dak lekt), dan wordt er soms nog een machtiging afgegeven. Maar liever wordt er gekozen voor kleine reparaties.

### **Genomen stappen**

In oktober 2021 zijn we begonnen met beleidsgesprekken met het pastorale team.

In februari 2022 zijn de beleidsgesprekken besproken met het parochiebestuur en verwoord in een groeidocument.

April/mei 2022 tijdens 6 sessies het groeidocument in parochievergaderingen besproken.

Op 2 juli 2022 is er in de kerk in Hoogkarspel een bijeenkomst georganiseerd waar vanuit elke parochie parochianen zich konden aanmelden om bij te wonen. Vanuit elke parochie wilden ze 10 parochianen aanwezig hebben. Hierbij was ook het pastoraal team aanwezig en deze bijeenkomst werd geleid door een externe dagvoorzitter.

Op 29 okt 2022 is dit nog een keer gedaan en dat was in Enkhuizen.

De toekomstvisie zoals toen is in concept besproken en er konden vragen gesteld worden en opmerkingen gemaakt worden. Alle vragen en opmerkingen zijn verwerkt in het groeidocument, wat vervolgens concept toekomstvisie is geworden.

Daarna is het parochiebestuur bijeengewees om keuzes te maken, om vervolgens de concept toekomstvisie naar het bisdom te versturen. Het parochiebestuur heeft het bisdom gevraagd om dit in februari met het parochiebestuur te bespreken. Maar omdat er nog geen definitieve keuzes gemaakt waren gaven ze aan dat ze pas komen praten als er een idee is over welke kerk centraal eucharistisch centrum moet worden en welke kerken steunpunten moeten worden. Daar is weer over vergaderd op 18 maart, weer besproken met twee vertegenwoordigers vanuit het Bidom; beleidsmedewerker en econoom. Zij gaven aan dat het parochiebestuur op de goede weg is. Ze gaven aan dat het parochiebestuur informatie moest gaan inwinnen bij de verschillende parochies. Heeft even geduurd, o.a. door corona en het daarbij niet fysiek bijeenkomen. Daardoor heeft het wat vertraging opgelopen.

Op 10 sept 2022 waren de parochiebesturen in Heiloo. De bisschop heeft aangegeven dat er echt inkrimping plaats moet vinden. Daarom heeft het parochiebestuur bedacht dat er 1 kerk en 1 steunpunt moet zijn binnen de regio. Dit steunpunt moet de oudere generatie bedienen en zal in 5 - 10 jaar afgebouwd worden. De keuzes van destijds zijn binnen onze regio op onverklaarbare wijze bij de pers gekomen. Ik werd na de vergadering plat gebeld door de media over de eventueel gesloten kerk. Er is 1 persbericht uitgegaan van het parochiebestuur met hun keuzes die genomen zijn. Liever hadden we dit via een nieuwsbrief vermeldt, maar de pers was er eerder. Ik werd vrijdag gebeld en het moest maandag gepubliceerd worden.

### **Toelichting keuzes**

Missie vanuit bisdom: Het waarborgen van het katholieke geloof van de toekomstige en huidige generatie. Geloof in een nieuw perspectief. Het gaat dan vooral om de volgende generatie. Bij de huidige generatie loopt het aantal alleen maar terug en dan houden we uiteindelijk weinig over. Binnen de 6 parochies wordt het voor ons onmogelijk om alles open te houden. Dit lukt financieel niet en qua bezoekersaantallen niet.

## Onze visie

Er zal straks een daadkrachtig regiobestuur moeten komen. Nu is het parochiebestuur vertegenwoordigd vanuit de zes parochies. Dat hoeft straks niet zo te zijn. Het is beter om voor kwaliteit te gaan. Intensieve samenwerking zal moeten plaatsvinden; regionale samenkomsten. Koren die wat teruglopen, om die samen te laten gaan. Maar ook werkgroepen; bloemen, doop, communie, vormsel.

## Argumenten voor centraal eucharistisch centrum

Wat zijn de argumenten voor het kiezen van het centraal eucharistisch centrum? Een goede bereikbaarheid, parkeren, centrale ligging, onderhoudsvriendelijk, energiezuinig, flexibel en sfeervol. Aantrekkelijk om door te geven aan een volgende generatie. Ruimte om koffie te drinken of kleine bijeenkomsten te houden, voor gesprekken, onderling onder parochianen etc. Ruimtes voor vergadering, groepen, secretariaat.

Dit geldt in mindere mate voor de steunpunten.

Het document waar deze argumenten in staan kan straks worden meegenomen.

## Belangrijkste keuzes

De kerk in Bovenkarspel als eucharistisch centrum. Hoogkarspel en Lutjebroek als steunpunten.

Dat wil niet zeggen dat de andere kerken per september gesloten worden. Dit is de laatste bijeenkomst van de zes die gehouden worden. Voor de vakantie komt het parochiebestuur nog een keer bij elkaar om te bespreken wat er aan opmerkingen gemaakt is en zullen we dit verwerken in de toekomstvisie. Vervolgens wordt na de grote vakantie gekeken of de keuzes aangepast moeten worden of dat het zo blijft. Dan wordt de visie gestuurd naar het Bisdom. Dit zal november / december worden, of nog wel later. Deze geeft uiteindelijk een fiat en dan zal het bisschoppelijk bestuur en de bisschop er de laatste klap op geven. Voorlopig blijven de vieringen gewoon zo doorgaan. Er wordt al gewerkt aan het rooster tot en met februari en als het nodig is gaan we nog langer zo verder. Na de beslissing van het bisdom moet er eerst een tijdsplan gemaakt worden.

## Vragen/opmerkingen vanuit de parochianen

**Jacintha Floris (voorzitter SamenKerkGroep):** Fijn dat wij als parochianen gehoord worden over het voorstel rondom de kerkensluiting maar ik hoop dan ook dat u als bestuur ook goed kunt luisteren. Wij willen het regiobestuur laten weten dat wij het niet eens zijn met de invulling van dit voorstel. Voor ons gevoel heeft **elke parochie recht op een eigen ruimte** om samen te komen. Dus wat voor ruimte dan ook, het hoeft geen kerkgebouw te zijn. We willen de gemeenschap van mensen vasthouden en met dit voorstel stuur je 95% van de parochianen weg! En mocht je dan toch zover moeten komen dat er gebouwen dicht moeten... Kijk dan ook eens naar het eerste voorstel dat er gelegen heeft: een eucharistisch centrum in het midden en steunpunten aan de flanken.

**Oftewel, regiobestuur ga terug naar de tekentafel en maak een nieuw voorstel waar elke parochie een eigen ruimte heeft.**

Daarnaast is het van belang dat er **onafhankelijke** mensen gaan beslissen hoe dit voorstel eruitziet en geen mensen die belang hebben bij een gebouw.

We willen deze kans aangrijpen om te vertellen over het pastorale gedeelte binnen onze parochie. Binnen onze SamenKerkGroep (waarin vertegenwoordigers

zitten vanuit allerhande groeperingen uit onze parochie) hebben wij dit voorbereid en is er een aantal mensen dat het een en ander wil zeggen/vragen. Wij werken vanuit visie en vernieuwing. Dat is al te zien aan onze stappen uit het verleden: parochiecentrum aan de Harpstraat met een multifunctionele ruimte en vervolgens na het sluiten van de kerk aan de Westerstraat, deze nieuwe ruimte waar wij ons nu in bevinden. En ik zou zeggen: laten we nou eens starten met de jeugd, want die is in onze parochie goed aanwezig.

**Dorien van Haaren (lid kinderkoor Sunshine):** De kinderen op ons koor vinden het erg leuk om te zingen, maar ook om elkaar te ontmoeten. We komen allemaal van verschillende scholen. We maken veel plezier met elkaar en zorgen ook voor elkaar. We hebben met veel plezier meegedaan met de Passion in Enkhuizen en hebben daar het verhaal van Pasen ook geleerd. Het is voor ons heel belangrijk dat we door kunnen gaan met ons koor en wel in Enkhuizen.

**Evi de Lange (lid kinderkoor Sunshine):** Ik ben zelf begonnen bij het kleuterkoor, daar zitten nu 7 kleuters op. Nu zing ik in het kinderkoor met 32 kinderen. Wij vinden het ook mooi om te zingen bij de gezinsviering in de kerk. We leren hier veel van. Wij zouden het heel jammer vinden als dit allemaal niet meer door kan gaan. Wilt u ook met ons rekening houden?

**Jorien Schipper (voorzitter jongerenkoor Reaching Hand):**

Jorien laat een filmpje zien over de parochie, het gebouw, de koren en onder andere de ontbijtvieringen met moederdag.

**Tekst bij het filmpje:** Gebouwd op schouders van het voorgeslacht, vier eeuwen geschiedenis van de Franciscus Xaveriusgemeenschap Enkhuizen. Geschreven door Jaap Braakman. wij willen u graag welkom heten in onze kerk.

**Viering**

In deze gemeenschap worden veel bijzondere dingen gedaan. Zo wordt er een reisviering gemaakt door het kinderkoor en hebben ze een musical gedaan met kerst. Worden er bijzondere optredens gedaan, zo ging Joyful Spirit naar Onderdijk. Ook is er een ontbijtviering gemaakt door Reaching Hand zoals u hier ziet waar iedereen gratis mocht komen ontbijten tijdens de viering en is iedereen hier welkom.

**Gebouw**

Rond 2015 is de gemeenschap naar deze kerk, waar u nu bent, verhuisd. Dit is een mooi gebouw met heel veel toekomstperspectief. Zo kunnen er zonnepanelen op het dak waardoor energiekosten veel lager worden, zijn er een aantal aparte kleinere ruimtes en deze kunnen apart verwarmd worden wat energiezuinig is. Het is een gebouw met veel mogelijkheden.

Ook is er genoeg parkeerplek. Zoals u op de beelden ziet is er genoeg plek om te parkeren, zelfs op de weg. Op zondag kan er geparkeerd worden zonder vergunning.

**Koren**

De koren van de kerk zijn voor heel jong en oud. Iedereen is welkom. De kinder- en jongerenkoren hebben een plek voor jongeren die ergens anders hun draai niet kunnen vinden en ergens anders niet tussen passen. Iedere jaarvergadering wordt er weer bedankt en zijn emoties zichtbaar over hoe sommige leden zich zo welkom voelen bij de koren. Zelfs als je nog moet ontwikkelen in zingen ben je welkom zoals Ria altijd zegt: 'iedereen kan leren zingen'. En deze theorie is al meerdere keren bewezen.

**Foto's**

Deze gemeenschap is een gemeenschap waar veel mensen zich met hart en ziel inzetten. Het secretariaat de kosters en andere vrijwilligers zijn iedere week weer hard aan het werk om voor de parochianen klaar te staan, de jongeren en kinderen organiseren Passion Enkhuizen waar 2500 mensen op de kade het lijdensverhaal van Jezus Christus hebben gezien op 1 april 2023.

**Dit is een levende gemeenschap en dat willen we graag blijven.**

Aantal leden jongerenkoor: 35.

Het jongerenkoor is na de uitvoering van de Passion met 5 leden uitgebreid.

Iedereen is welkom bij het jongerenkoor. Ook jongeren die op andere verenigingen hun draai niet kunnen vinden. Wij hopen dat deze koren kunnen blijven bestaan in deze parochie.

**Gré Gobes- Dekker:** Vier eeuwen Franciscus Xaverius parochie Enkhuizen wordt binnenkort, als de plannen doorgaan, in de vuilnisbak gegooid. *Gooit symbolisch het boek in een vuilniszak.*

Die mooie, sterke VOC-stad, aan de boorden van de vroegere Zuiderzee, wordt ontdaan van haar katholieke kerk, de actieve Raad van Kerken moet het gaan doen zonder haar katholieke tak. Deze parochie die zich heeft laten zien, zoals het onze patroonheilige Franciscus Xaverius betaamt: strijdend en intelligent, hij is niet voor niks onze beschermheilige.

Via de schuilkelders hebben we ons staande gehouden, maar altijd met een visionaire, dus toekomstgerichte blik.

Dit huis, de huiskamer van God noemde de bisschop het 7 jaar geleden, de kerk van de toekomst, - laat boekje zien - zoals beschreven in het verhaal van de eerste christenen Handelingen 2:46

"Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde."

En zo wordt hier in dit gebouw iedere dag van de week door steeds weer verschillende mensen *létterlijk en figuurlijk* het brood gebroken met elkaar.

En ja, meneer de voorzitter, ik maak me zorgen om al die mensen, onze parochianen die in dit huis een stukje invulling van hun leven vinden, kwetsbare jongeren die zich hier veilig voelen, je mag zijn wie je bent, je mag zijn wie wilt zijn, anderen voor wie hier een belangrijke ontmoetingsplek ligt, ofwel vrijwilligerstaken liggen.

Natuurlijk begrijp ik het prachtig geschreven stuk van pastoor Andrea Geria, ik begreep het helemaal wat hij bedoelde, ik vond het een prachtig stuk, maar hij ziet één ding over het hoofd...

En, ik benadruk, het gaat niet om mij, ik red me wel, ik vind mijn weg wel.

Het gaat mij om **díe** mensen die een stuk van hun thuis gaan verliezen, die niet zo snel of gemakkelijk hun weg naar elders zullen vinden en dat bedoel ik niet fysiek, ik heb een auto, ik wil heus wel iemand ergens naartoe brengen, geen probleem, maar vooral mentaal of psychisch, **díe** mensen jong of wat ouder, daar maak ik me zorgen over.

Voor Jacobus 1:27 is zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood!

Ik wil weduwen en wezen graag vertalen in mensen nabij zijn, oog en oor houden voor elkaar en ze niet voor een gesloten deur laten staan. Dat is de grote waarde van dit huis.

Meneer de voorzitter: ik ben tégen sluiting van deze prachtige en waardevolle plek! Ik dank u!

**Ari Dekker:** Ik moet op de eerste plaats waardering en dank uitspreken voor het enorme werk dat u verzet. Dit is geen pretje om te doen. Maar het tweede is dat ik letterlijk een warm gevoel krijg van wat ik hier hoor en zie. En de jeugd, ik raak geëmotioneerd, en die film zo mooi. Ik breng u graag nog eens in herinnering uw nieuwsbrief van Westfriesland ZO! met de titel "Geloof in een nieuw perspectief" waarin staat dat het uw doel is het versterken en bestendigen van het katholieke geloof in de regio. Wat u daaronder verstaat heb ik nog nergens gelezen of gehoord. Het enige wat voortdurend in uw stukken terugkomt, u heeft dat ook in uw inleiding gezegd, is dat het financieel niet haalbaar is om kerken open te houden. Nergens heb ik iets gelezen over onderzoeken om kerken **wél** open te houden. Gelukkig staat er wel ergens een uitspraak van de heer Putter om vitale kerken te creëren. En dáár willen wij aan werken. U heeft geschreven in het kernprogramma waar een kerk aan moet voldoen. Misschien kunt u zich nog de parochieavond herinneren in dit gebouw in oktober vorig jaar. Daarin hebben wij een lans gebroken voor dit gebouw. Die notitie heeft u ook ontvangen. Het gebouw voldoet helemaal aan de eigenschappen die u heeft omschreven. Ook de eisen aan een steunpunt zijn hier in ruime mate aanwezig. Het parochiebestuur van Enkhuizen heeft destijds een vooruitziende blik gehad door de oude kerk te verlaten en het parochiecentrum te verplaatsen naar deze plek. Dit is namelijk de kerk van de toekomst, zelfs de bisschop vond dat bij zijn bezoek tijdens de opening. In parochies elders gaan ook geluiden op om gebouwen multifunctioneel te maken. Er is hier ruimte voor diversiteit, wat de belangrijkste vraag zal zijn voor de toekomst. Het zal weer mensen naar de kerk trekken en vooral hen die we nu zo erg missen, nou ja we zien ze hier wekelijks, u heeft ze net hier aan het woord gezien; de jeugd en jongvolwassenen. Zij missen iets in andere kerken wat ze hier wel hebben gevonden. Sinds de jongeren 50 jaar geleden hun eigen weg gingen worden ze niet meer aangevuld door jongere generaties. Dit gebouw heeft toekomst en is de toekomst. Het is goed bereikbaar met voldoende parkeerruimte in de omgeving. Het gebouw is onderhoudsarm, goed te verwarmen, we hebben zelfs vandaag de kachel niet aangehad. Het vergt wat kleine investeringen waarmee het helemaal op eigen (benen) palen kan staan. Dan helpt het natuurlijk niet om vanuit het bisdom machtigingen voor uitgaven te bevriezen. Geef ons de kans om onze plannen waar te maken. Breng de kerk niet naar de mensen, breng mensen naar de kerk. Het is nog niet te laat.

**Marjolein Hokkeling (lid jongerenkoor Reaching Hand):** Wij hebben hier natuurlijk ons clubhuis en waar moeten wij naartoe. Hebben jullie hier nog opties voor? We komen letterlijk op straat te staan.

**Reactie Gerard Lakeman:** Er zullen altijd ruimtes zijn waar de koren kunnen repeteren. Op het moment dat de keuzes gemaakt zijn kunnen we ook overgaan op de invulling ervan. Anders moet het allemaal weer aangepast worden. Op het moment dat de bisschop aangeeft dat het plan definitief is, gaan wij kijken.

Dan wordt er gekeken naar ruimtes voor koren, voorbereiding van communie, groepen die vergaderen etc. Nu heb ik daar niet direct een antwoord op, maar alles moet weer ergens onderdak vinden.

**Ton Gobes (voorzitter/penningmeester gemengd koor St Caecilia):** Waar ik verbaasd over ben: als parochiaan mocht ik tot op heden geen verklaring ontvangen van de op handen zijnde veranderingen en herverdeling van de kerken en de totstandkoming van de huidige, door het bestuur voorgestelde verdeling. Dat heeft u sinds kort gemeld in de krant.

Ik ben gewend dat er in zulke gevallen een sterke en zwakte punten analyse wordt aangeleverd ter inzage. En dan wel in de breedste zin bekeken en onderbouwd met een SWOT-analyse. Een analyse van de exploitatie van de verschillende kerkgebouwen en de mogelijke functionaliteit is er volgens mij niet gemaakt. Met een SWOT-analyse zal dan duidelijk blijken waar de betere mogelijkheden liggen voor een gebouw als dat van de Franciscusparochie. Dat Bovenkarspel of Grootebroek financieel beter zou zijn is nergens te vinden.

Bij dit gebouw zijn alle voorzieningen en de inrichting al multifunctioneel en qua kosten voor exploitatie en onderhoud onder controle. Hier kan nu al gewerkt worden met een sluitende begroting. De bouwkundige kosten zijn voor mij van de verschillende kerkgebouwen dan ook helemaal niet duidelijk. Klopt dit? Heeft u daar cijfers van? Wij hebben ze niet gezien. Misschien wilt u antwoord geven?

**Reactie Gerard Lakeman:** De meeste gebouwen zouden voor alles in aanmerking kunnen komen, sommige gebouwen zijn niet meer toereikend, daar moeten we niet meer aan beginnen. Wat gebeurt er met de financiën straks; al het geld blijft in de regio. Dan is er geld genoeg om ruimtes beschikbaar te maken en ruimtes aan te passen.

**Ton Gobes:** En denkt u dat parochianen uit Enkhuizen gaan bijdragen aan het onderhoud van de andere kerkgebouwen? Met zoveel achterstallig onderhoud en dure benodigde aanpassingen?

**Reactie Gerard Lakeman:** Dat weet ik niet. Zes kerken open kunnen we niet dragen. Iedereen wil de eigen parochie openhouden, dat gaat dus niet lukken. Er is al niet meer elk weekend in elke kerk een viering en we zien dat de vieringen die er zijn niet zo goed bezocht worden door de andere parochies. Maar onbekend maakt onbemind.

**Ton Gobes:** U geeft nu toch zelf aan dat u de verkeerde keus gemaakt heeft?

**Reactie Gerard Lakeman:** We hopen dat u de keuze maakt om naar Bovenkarspel of naar Grootebroek te gaan.

**Ton Gobes:** Dat gaat niet gebeuren. Strekers zijn toch andere mensen, samenwerking gaat niet gebeuren. Is er een financiële onderbouwing? Als het gaat om onderhoud en verbouwingen? Dat zijn essentiële onderdelen.

**Reactie Gerard Lakeman:** Iedere parochieraad heeft aangegeven wat de kosten zijn van een verbouwing en in de toekomst. Ik heb u eerder al aangegeven dat wij niet alleen op financiële basis keuzes willen maken. Maar ook

op bereikbaarheid, reizen, aantrekkelijk gebouw, waar zit de jeugd, wat is voor de toekomst het beste gebouw.

**Ton Gobes:** Mijn laatste vraag: hoe is er omgegaan met de mogelijkheden om de verkoop van de kerk in Bovenkarspel aan het V.B.G. (Vrije Baptisten Gemeente) mogelijk te maken? Waarom wordt er niet gereageerd door het Bisdom of het regiobestuur naar V.B.G.? Ik heb begrepen uit gesprekken met de heer Cees Hanemaaijer en de heer Menno Baris van de bouwcommissie van de V.B.G. dat de terugkoppeling vanuit het Bisdom en het regiobestuur minimaal is. Hoe kan dat zo zijn met zo'n potentiële koper?

Grootebroek als eucharistisch centrum en Enkhuizen en Hoogkarspel als steunpunt is veel logischer. Ga terug naar de tekentafel, kijk eens in de spiegel; heb ik het wel goed gedaan? Ik ben bang dat u een traantje gaat laten omdat het niet goed gedaan is.

**Kees Molenaar (penningmeester parochieraad):** Bedankt Ton voor de mooie woorden, je maait wel wat gras voor mijn voeten weg. Ik heb bewondering voor uw standvastigheid in deze tsunami van negatieve en weerbarstige bijeenkomsten. U zult weinig anders horen; er is één conclusie: de gronden waarop een beslissing wordt genomen zijn uitermate dubieus. Als ik het zakelijk bekijk, zou ik het broddelwerk noemen. Het is volstrekt onduidelijk wat er aan de beslissingen ten grondslag ligt. Het is u niet onbekend gebleven dat regio Medemblik, Wervershoof met hetzelfde probleem kampten. De werkgroep aldaar heeft een zeer gedetailleerd plan gemaakt met alle voors- en tegens. Dit is openbaar, kunt u lezen. [www.rkregiowh.nl](http://www.rkregiowh.nl). U moet doorgaan en treft het volgende: een keuzemenu (bovenaan staat de afweging van de kerkkeuze). daar staan 13 hoofdstukken (in hoofdstuk 10) staat (geef een aanduiding van de grondigheid) analyse van de vitaliteit, 11. verwachte financiële gevolgen, 9.1 puntensysteem visiegebouw, 9.2 gebouwen besproken (staat onderhoud en in hoeverre ze voldoen aan het programma van eisen). 9.3 is een tussenbalans, 9.4 voorlopige conclusie en actiepunten Er worden verschillende factoren afgewogen en men is gekomen tot een uiteindelijke keuze die is voorgelegd aan het bisdom. Medemblik voorgesteld, lijkt bijzondere keuze, maar het puntensysteem en de toelichting laat zien waarom de keuze voor Medemblik verantwoord is. Er was en is misschien nog steeds tegenwerking. Maar om een idee te geven hoe dit soort dingen werken; nadat het online was, was het plan nogmaals met betrokkenen te spreken waarin iedereen vragen kon stellen. Dit is geschrapt omdat er veel te weinig belangstelling was. Dit komt omdat er een goed en gedegen plan was gemaakt waarin alles duidelijk was. Iedereen leek daar vrede mee te hebben. Slotopmerking: u noemt de 140.000 echte katholieken nog in Nederland (*voorzitter schudt zijn hoofd*), ik verzeker u dat het aantal in deze regio (als het doorgedrukt wordt) dat de 95% wel degelijk in zicht komt. Waar we dan naar toe gaan, is dat het steeds minder wordt totdat het in West Friesland alleen nog maar een sekte is.

**Ria van Bijnen (dirigente koren):** Wij vragen ons ook echt af: Waarom is het eerste voorstel van tafel gegaan? Eerste voorstel: Lutjebroek als liturgisch centrum en Venhuizen en Enkhuizen als steunpunt.

Nu is er een tweede voorstel, zijn jullie het eens over deze keuze?



**Reactie Gerard Lakeman:** Het is niet gelukt om het allemaal eens te worden. Een ruime meerderheid is voor dit voorstel. Vanuit het bisdom willen ze dat het parochiebestuur een besluit neemt. (Enkhuizen en Grootebroek waren het niet eens met het voorstel)

**Ria van Bijnen:** Als je kijkt hoe het nu gaat, afgezien van het vele werk, is het niet zo dat het resultaat beter is. Ik geloof niet dat er één parochie blij is dat het op deze manier gaat. Hier is paniek, hier is echt paniek.

**Reactie Gerard Lakeman:** We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met iedereen, maar er zal altijd weerstand zijn.

**Ria van Bijnen:** Is het niet slim om te zeggen: wij kunnen de beslissing niet maken?

**Reactie Gerard Lakeman:** Ook op een eerdere vraag: Dan krijg je een sterfhuisconstructie; we gaan door zoals we doorgaan. Als de kerk geen sluitende begroting heeft dan wordt die afstoten. Dan zullen er af en toe een paar afvallen en de sterkste blijven over. Wij willen met zes parochies één sterke parochie maken. Dat is de keuze. Welke parochie wordt centraal eucharistisch centrum? Welke worden steunpunten? Daarom gaan we iedereen af en horen we wat de opmerkingen zijn. En misschien moeten we onze keuze herzien.

**Ria van Bijnen:** Ik denk dat u uw keuze moet herzien. ik heb nog niemand gehoord die blij is met de keuze.

**Jolien Marsman (lid Reaching Hand):** Dit lijkt op een uitnodiging voor achteraf. Denkt u ook niet dat het slimmer was geweest om eerst dit soort avonden te doen en daarna pas een keuze te maken?

**Reactie Marian Schooneman:** We konden geen 10 mensen uit Enkhuizen vinden die op de voorgaande avonden kwamen.

**Jacintha Floris:** Die zijn er wel degelijk geweest!

**Reactie Gerard Lakeman:** We hebben twee bijeenkomsten georganiseerd en daar konden parochieraden opmerkingen maken. Het bisdom gaf aan dat we op de goede weg waren en dat we langs de parochies moeten gaan. Daarna hebben we deze avonden gehouden. Daarna pas het echte werk. Natuurlijk zit hier de emotie. Het liefste zouden we ze alle zes openhouden, maar dat is niet haalbaar. 80% van de inkomsten ging uit naar het instandhouden van een gebouw in sommige parochies. Men zegt: kerk is niet het gebouw, dus dan kan het in een ander gebouw. Daar staan we voor. We moeten af van de molensteen om onze nek. We moeten de ruimte hebben om geld te besteden aan de geloofsgemeenschap. Hier zie ik al wel een hoop van de volgende generatie.

**Ton Gobes:** Dan bent u de verkeerde kant in geslagen over doop, vormsel, uitvaarten, huwelijken. Kerk is meer dan dat deze dingen. Iemand mag zelf weten wat hij wil, maar kan zich nog wel betrokken voelen bij de gemeenschap. We zien de veranderingen van de bestuurlijke mensen, die bepalen wat er gebeurt. We worden afgerekend op bv een doop en huwelijk, wij hebben mensen die er voor elkaar willen zijn en die geloven. Dat is het verschil.

**Jorien Schipper:** Het is heel duidelijk dat er een communicatieprobleem is. Daardoor zijn er veel vragen. U moet het met mij eens zijn dat hier de jeugd zit, wij organiseren een moederdagviering waar 90 mensen op afkwamen. Dat soort vieringen proberen wij te houden. Wij halen daardoor mensen naar de kerk. Waarom is er niet gekeken hoe het in Medemblik gedaan is? Er zijn teveel onduidelijkheden. Waarom is er geen plan? Waarom is er geen analyse?

**Reactie Gerard Lakeman:** We kijken niet naar alleen naar de financiën. Daar konden we niet alleen op besluiten. De meest gebouwen zijn voorlopig nog te gebruiken voordat er onkosten komen. We zullen straks alle samen nemen en kijken wat we kunnen doen. Wellicht andere keuzes maken.

**Jorien Schipper:** Wij baseren ons ook niet op financiën, wij hebben een prachtig gebouw. Er kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, er zijn zoveel mogelijkheden. Waarom een andere kerk met een groot gebouw? Dit zorgt voor meer kosten. Het is voor ons gewoon niet duidelijk.

**Reactie Gerard Lakeman:** We zullen bij het bisdom duidelijk uitleggen waarom er gekozen wordt voor de betreffende kerk.

**Ria van Bijnen:** ik heb het document drie keer gelezen, maar er staat niet waarom. Wat zijn de argumenten.

**Reactie Gerard Lakeman:** Dat hebben wij al aangegeven.

**Jorien Schipper:** Het enige wat we willen is duidelijkheid. We willen graag weten waarom.

**Marjolein Gobes (parochiaan):** Wat mij ten zeerste verbaast is de procedure. Normaal gesproken doe je eerst een onderzoek, maak je een analyse, wat zijn de voors en tegens, hoe actief is een parochie, wat gebeurt er allemaal, hoe actief is een parochie? Ik hoef het niet allemaal te herhalen wat hier is. Ik heb dit stuk doorgebladerd. Ik zie alleen iets over het gebouw, en een parkeerterrein. De afweging wordt niet volledig gemaakt en dan kun je ook geen beslissing nemen. Dat onderzoek zie ik niet terug. Vervolgens avonden als dit; hier krijg je advies / visie. Dat moet je doen in een fase waarin het nog van invloed is wat er gezegd wordt. Uw besluit staat denk ik vast; het zou u sieren als u dit zou heroverwegen. Het heeft pas draagvlak als men zich erbij kan neerleggen. Ik heb niet het idee dat er een onderzoek is gedaan. Ik heb niet het idee dat het invloed heeft wat er hier gezegd wordt omdat er naar ons idee al besloten is. Kijk nog eens naar de procedure, doe het over en leg een meer gedegen besluit neer.

**Joke Weijens (vrijwilliger):** Het gaat over toekomstgericht en voor jongeren. En dat hoop ik van harte, maar op dit moment moet het ook zijn voor oudere mensen. Ik behoor ook tot de ouderen, maar ik ben goed ter been, mijn hersenen zijn nog goed. Maar ik heb een mindervalide man. Hier kan hij gewoon komen, maar in Bovenkarspel niet. Daar moet er eerst gebeld worden om de andere deur open te doen. Het is daar niet toegankelijk. Hoe ziet u de kerk dan voor dat restantje ouderen?

**Simon Out (koster):** Ik heb ook het geluk gehad dat ik 15 jaar misdienaar

mocht zijn. Toen het rooster kwam en vieringen om de week gingen plaatsvinden heeft dit mij verbaasd. Energie besparen, prima, daar kon ik mee leven. Maar daar beginnen we 1 maart mee. Waarom niet in de winter? En op basis van het argument dat er geen voorgangers zijn...? En dan wel twee voorgangers in één viering zetten. Sorry, daar snap ik echt geen bal van. Bidden, bewonderen, bedanken. Ik heb gebeden dat deze avond gunstig zal verlopen voor onze parochie. Ik bewonder de mensen die deze avond hebben voorbereid en daar wil ik ze voor bedanken.

**Marjan Timmer (lid van smartlappenkoor):** Wij maken gebruik van deze ruimte. De gemiddelde leeftijd van het koor is 65-70 jaar, samenkomen is heel belangrijk voor de sociale contacten. je kunt altijd iemand bellen in geval van nood, er zijn mensen die eenzaam zijn. Ik ben katholiek opgevoed, opgevoed dat je zorgt voor medemensen, je komt voor elkaar op. Als ik dit allemaal hoor, over geld, centen. Wij zitten er goed bij als parochie. U weet wat het betekent voor de kleuters, het jongerenkoor en dat betekent het ook voor de ouderen. Ik schaam me een beetje om katholiek te zijn. Er voor elkaar zijn, dat is waar het om draait en dit geldt ook voor oude van dagen. Tevens heel erg gelijk aan Jacintha dat een onafhankelijk team onderzoek had moeten doen en niet mensen die een belang hebben.

**Dick Beemster (oud parochieraad):** Spreek ik nu naar de bisschop, of naar het bestuur? Ik overhandig mijn tekst aan degene die het dichtst bij het vuur zit.

Ik lees voor uit de geschiedenis met God, de Emmaüsgangers.

Dan: Wat mij opvalt is dat hier bij de apostelen ongeloof is...of wat Jezus in beweging heeft gezet wel verder gaat...??? Als we kijken naar het optreden van Jezus valt het op dat hij het veel heeft over klein gelovigen. Dit Emmaus verhaal is een van de laatste verhalen in hun belevenis over de ontmoeting tussen apostelen en Jezus. De boodschap is onder andere; het gaat door.

### **Gaat het door??????**

Een van de eerste verhalen is die van de roeping van de Apostelen als vissers. Zij geloofden na een nacht vissen niet...nadat Jezus zei dat ze het opnieuw moesten proberen... dat ze dan vissen zouden vangen. En ja... ze geloofden...gooiden hun netten uit en vingen ontzettend veel vis. Ons altaar: Dit past bij (ons Enkhuizeners). Altaar; schip van de vissers. Enkhuizeners zijn ook vissers. Wij hebben vertrouwen in de boodschap.

Geloof in God en diep vertrouwen in de toekomst met veel hoop... was zijn boodschap.. vooruitblikkend. Hij Jezus, nodigde ons daarvoor uit. Dit geldt ook voor velen van onze parochie. Wij geloven dat het doorgaat, vol vertrouwen... heel diep en vol geloof... geloof in elkaar en onze gemeenschap en in God. Eigenlijk zoals het altijd is gegaan, pastoraal, betrokken op elkaar... visie op gebouwen (blijkt uit het verleden) en financieel, energie neutraal te maken, nu en in de toekomst.

Bouwen op herinnering als schuilkerk en onze patroonheilige Franciscus Xaverius...onverzettelijk...

Wij ervaren hier het geloof in praktijk. **Geloven als werkwoord**, geloven in dit huis, verbonden met elkaar... een gelovig sociaal en functioneel centrum en

maatschappelijk betrokken. Dat heeft u gehoord van de vorige sprekers. Er bestaat een scepsis, of oordeel over onze beleving van het geloof over de praktijk, zijn toekomst. De toekomst van de kerk en dan speciaal in dit huis.

Ik zeg: In dit huis zijn...**als** u wilt...kleingelovigen...en groot gelovigen. Ik heb daar geen oordeel over.

Het geloof in onze jongeren, het jongerenkoor. Hun geloven en hun uitingsvormen...voor ons perspectief... en ook de toekomst. Ik heb daar geen oordeel over.

Of die van het kinderkoor met zijn plezier, gedoopt of niet gedoopt. Ik heb daar geen oordeel over.

Of het middenkoor, de vrijwilligers, het gemengd koor.

Klein gelovigen of groot gelovig. Ik heb daar geen oordeel over.

Niet nu en in de toekomst.

Ik geloof in de kracht van onze parochie.

De boekdelen die geschreven zijn ... onze praktische geloof uitdrukking. Lees het boek van oud-voorzitter Jaap Braakman. Onze parochiële geschiedenis.

Daarom geloof ik in de kracht van onze parochie als kleingelovige en als groot gelovige. In dit huis... Hier vieren we het feest van God, in samenkomen... de liturgie... en zelfs multi op allerlei vlakken bestendig. Wij geloven in de kracht van onze parochie. Levend zoals wij zijn. En blijvend onderweg zoals Abraham... iets wat hem beloofd werd.

Wij hebben een volle rugtas om te lopen naar de toekomst

Oja, zelf zat ik 50 jaar terug op het jongerenkoor. We deden met elkaar de leukste dingen. Daar heb ik inspiratie opgedaan voor een latere theologie studie. Ook voor de inzet voor deze parochie, als vrijwilliger, en meer. Als kleingelovige en grootgelovige. Over jong zijn gesproken...

Onze parochie is met dit prachtige nieuwe gebouw superjong!!!

**Niels Schipper (bestuurslid Reaching Hand):** vanaf mijn 5<sup>e</sup> ben ik betrokken bij deze parochie, op mijn eigen manier. U wil graag de nieuwe generatie betrekken bij de parochie. Welke generatie bent u nu precies aan het zoeken? Als ik om mij heen kijk, zitten hier de jongeren. Waarom kiest u ervoor om te zoeken naar een nieuwe groep en niet te investeren in deze bestaande groep. Ik vraag u om te heroverwegen; anders verliezen niet alleen de ouderen hun plekje maar ook de jongeren. En ik denk niet dat onze parochie daarvan kan herstellen.

**Reactie Samuel:** Je hebt gelijk. We willen de jongeren niet verliezen, we willen niemand kwijtraken. Niet de jongeren, niet de ouderen, niet de kinderen. We willen iedereen aan boord houden. Maar we hebben een probleem; misschien niet nu direct voelbaar maar wel in de komende jaren. We kunnen niet met zes kerken open blijven. Het is een voorstel en geen definitieve keuze. De keuze is een voorstel dat we na de zes bijeenkomsten zullen bespreken. Ik ben geen spion van de bisschop. Ik ben een arme buitenlandse priester die opgezadeld is met deze problemen. En ik probeer hier naar u te luisteren en dan zoeken we samen naar een oplossing, dat is de insteek. Samen sterker zijn, samen eerste communie... Samen pastoraat voor de jongeren, samen voor de ouderen. Niet alleen door pastoor, maar samendoen, iedereen is welkom om mee te denken, mee te werken, mee te doen.

**Ton Kok (lid parochieraad):** Wat mij verbaast in dit hele verhaal; Zeven jaar terug hebben wij onze kerk gesloten met pijn in het hart. In het begin heb ik ook in regiobestuur gezeten, er werd mij verweten dat ik niet de juiste instelling had. Ik moest zitten op de stenen. Wij kozen voor de gemeenschap; afstoten van het gebouw. Wat wij 7 jaar geleden hebben gedaan was tegendraads. Wij kozen voor de gemeenschap die hier nog steeds zit. De vraag die ik wil stellen, als ik kijk naar wat wij gedaan hebben, wij konden onze kerk niet in stand houden. Nu zijn er vijf grote kerken en een kleintje, dat zijn wij. Wij draaien bijna kosteloos; een hele levendige situatie. Is het niet slimmer om eens van die stenen af te gaan. Ga eens denken zoals wij gedaan hebben. Als je zes van dit soort locaties hebt kun je nog jaren door! Tuurlijk gaat het ons aan het hart als we zeven jaar later beboet worden voor het modern zijn, dat we naar die rare bibliotheek gegaan zijn. Maar we hebben gekozen voor de gemeenschap. Ik heb alle verslagen van deze bijeenkomsten gelezen maar er is niemand gelukkig met dit voorstel. Is er niet een alternatief te bedenken om stenen klompen uit te trekken waarbij iedereen verkleint maar wel zijn eigen toko houdt?

**Gérard Urselman (voorganger):** Er is iemand zo moedig om te zeggen dat er broddelwerk is afgeleverd, bestuurlijk gezien. Ik loop al 70 jaar mee in deze parochie. Ik ben begonnen met regionaal overleg in 70'er jaren samen met Jan de Nijs, verder ruim 20 jaar voorganger bij woord- en communievieringen. Ik heb redelijk veel ervaring met hoe je samen kerk kunt zijn. Iedereen in het bestuur lijkt ermee verzoend dat deze kerk dicht gaat (geroezemoes in aanwezigheid). Als Haarlem kijkt naar hoe dit proces verlopen is en dat de kerken die openblijven toegewezen zijn aan voorzitter, penningmeester en vice voorzitter, dan is dat niet toevallig te noemen. Wie heeft deze vijf kantjes van de bisschop gelezen? (er worden een paar vingers opgestoken binnen het bestuur) Ik vrees dat er een paar moeten gaan biechten. Dit document (vernieuwing van de parochie) dat is anders dan kerken sluiten. Het woord krimp komt één keer voor in dit stuk en de rest is gericht aan de professionals, ook de vrijwilligers die zich inzetten voor vieringen. Samenwerking, geloof verdiepend, hoe krijgen we de regio weer in beweging? Kerken sluiten is de dood in de pot. Er is geen reden om kerken te sluiten, er moet gezocht worden naar oplossingen. Als het gaat over de financieel/technische zaken, is er geen enkel overzicht gegeven over wat er nou het probleem is. Normaal gesproken ga je eerst eens praten met mensen voordat je een besluit neemt Ik ben voortdurend bestuurlijk actief geweest, dan moet je niet dit soort besluiten nemen. Ook om voor de vorm nog te horen hoe de parochianen erover denken. Ik denk dat het een vraag is waar ik geen antwoord op krijg. Er is een standpunt ingenomen door het parochiebestuur op absoluut onvolledige gronden. Ik praat niet over één kerk of één steunpunt, dat staat ook niet in de brief van de bisschop. Als een parochie zegt dat het niet meer lukt en dat ze moeten sluiten (bv omwille van kosten) dan is het aan de parochie zelf om het bestuur in te schakelen om de tent te sluiten. Geen vragen, alleen statements

**Thijs Laan (lid jongerenkoor Reaching Hand):** Ik zit een jaar op Reaching Hand. Het jongerenkoor is een inclusieve groep, sociaal. Ria zegt altijd, je kan het gerust wel, zingen. Dat is voor mij een motivatie. Voorheen kon ik niet zingen. Ik ben in Lutjebroek geweest, daar is geen jongerenkoor. Wervershoof heeft een jongerenkoor, maar ja... Ik kom uit Wervershoof en ik kom in Enkhuizen op koor. Ik kom hier naar toe om steun te geven aan deze kerk. Ik wil vragen denk nog eens goed na of we hier niet kunnen blijven.

**Wim Hink (parochiaan):** Ik heb gehoord; toekomst bestendig, economisch. Dat is bijvoorbeeld voor Grootebroek heel dubieus. Ik wil horen waar het op gebaseerd is. Ik hoor vooral dat het gaat om geen 6 gebouwen. Ik zou zeggen, verkoop ze alle 6. Ga in een huurpand je geloofsgemeenschap doen. Enkhuizen heeft een historie van schuilkerken. Als de gemeenschap sterk is, vindt het wel een gebouw. Wij zijn de enige die dat destijds heeft gedaan door te verhuizen. Van wie is het gebouw? Hoeveel jaar geleden hadden de Katholieke gemeenschappen hun eigen gebouwen? Uiteindelijk ging het naar het bisdom. En nu zegt het bisdom, we kunnen het niet meer exploiteren. Maar de gemeenschap staat daar los van, dit staat los van de 6 kerken sluiten. Als geen 6 gebouwen de sleutel is, zou ik zeggen tegen het bisdom; "sluit alle 6 gebouwen" en zoek met je gemeenschap een nieuw pand bijvoorbeeld door te huren. Gemeenschap heeft niets te maken met het gebouw dat van het bisdom is. Een sterke gemeenschap zoekt zelf een plek om te gaan waar ze naartoe willen.

**Jet Rood (parochiaan):** Ik wil inhaken op wat er gezegd is. Jullie hadden het over: we hebben gekozen voor locaties met betrekking tot inzet van ruimtes. Waar heb je het dan over, waar zijn die ruimtes voor bedoeld.

**Reactie Gerard Lakeman:** Dit staat verwoord in dit document en kun je straks meenemen.

**Hans Heilig(parochiaan):** Ik kom uit fam. Heilig uit Hoogkarspel, mijn oom is jaren koster geweest, ik ben zelf jaren misdienaar geweest. Ik wil iets duidelijk maken voor deze kerk. Ik kom hier met mijn vriendin uit Enkhuizen. Wij zijn door God bij elkaar gebracht. Ik voel me goed bij deze kerk, ik word emotioneel nu. Ik doe sinds kort vrijwilligerswerk op de begraafplaats. Dit wou ik gewoon even zeggen: ik voel me hier gewoon goed.

**Olga (parochiaan):** Ik ben niet katholiek maar ik vind het hier erg gezellig. Ik voel mij hier thuis. Ik vroeg me af toen ik in het Kontakt zag dat de missen om de week kwamen of het een proefperiode was om te kijken of mensen naar een andere kerk gaan? Is er iemand die het bijhoudt? Niet alleen in de zomer maar ook in de winter? Als mensen van hier op de fiets naar Lutjebroek moeten op een niet gestrooide weg. Als je dat niet doet zou je wel eens op een weg komen waar je niet op wil gaan.

**Reactie Gerard Lakeman:** Nee dat weten wij niet precies. Omdat wij dit systeem nog niet lang aanhouden. Het is ingegeven door het pastoresteam. Niet iedereen is hier fulltime, wij zitten hier op 3-4 mensen die niet altijd beschikbaar zijn, ook niet in de weekenden. We kunnen niet elke parochie iedere week voor laten gaan door een voorganger. Het was het plan om het om de week te doen. We kregen bij de invulling van de diensten dat er bezwaren waren van mensen tegen de missen om de 14 dagen. Bij het invullen daarvan was er groot probleem van de voorgangers. Ook het aantal koren was niet allemaal beschikbaar voor om de week. Van een aantal parochies kregen we de boodschap dat het om de week moest blijven omdat ze het niet meer rond kregen. We hebben ook gezegd dat het mooi was dat de energiekosten zo lager bleven. Maar omdat het januari was toen we daar achter kwamen, was het grootste rooster al rond. Dus later hebben we de 'om de 14 dagen' ingesteld. De bezetting was de grootste reden, niet de energiekosten.

Het is ook een manier om te kijken hoe we naar elkaar kunnen. Dan refereer ik even aan het stuk van dhr. Beemster. Het geloof gaat wel door, ook als er geen kerk meer is. Ja dat hopen wij ook; als de parochie sluit, hopen wij dat het geloof nog steeds doorgaat. Ook mensen die zeggen dat het besluit al genomen is, dat is niet zo. Wij moesten eerst met ons voorgenomen besluit langs jullie. De bisschop heeft aangegeven dat wellicht dan het concept moet worden herzien. Met alle informatie uit alle avonden wordt gekeken op welke manier er kan worden aangegeven op welke gronden er definitief is gekozen.

**Ton Gobes:** U blijft er steeds bij dat het een voorgenomen besluit is, u bent alle parochies af geweest. U luistert, u schrijft het op maar u doet er niets mee.

**Voorzitter:** Dat bestrijd ik. Dan gaan we ermee aan de slag. Het is een voorgenomen besluit, dat hebben wij aan de bisschop voorgelegd.

**Ton Gobes:** Dan blijft het een verkeerde weg, er is een verkeerde volgorde gehanteerd om met een voorstel bij het bisschop te komen.

**Dick Beemster:** Zoals Ton benadrukt, vooringenomen. Ik zou daar voorzichtig mee zijn (*richting de voorzitter*). Heroverweeg is beter. Als u dat in uw mond neemt, ben ik het daarmee eens. U ziet hier een levendige gemeenschap. We hebben u alles laten zien. U roept op dat er priesters moeten zijn die de bediening moeten doen. Wij hebben krachten aanwezig die daarvoor zorgen, wij hebben koren maar het kan ook eens een stille viering zijn. U vernauwt zichzelf met dat soort woorden. Het is hier levendig.

**Marjolein Gobes:** Het is een voorgenomen besluit, niet definitief. Goed om te horen. Maar het is onvoldoende gemotiveerd. Gaat u nu alsnog dat onderzoek verrichten?

**Reactie Gerard Lakeman:** In het volgende parochiebestuur gaan we bepalen wat er nodig is

**Marjolein Gobes:** Dat is niet het antwoord op mijn vraag.

**Reactie Gerard Lakeman:** Wij zullen in het parochiebestuur bepalen wat er nodig is.

**Gerard Urselman:** Ik wil ingaan op de pastorale invulling: dat is een van de belangrijkste dingen waar het om gaat. In de brief van april jl. is aangegeven dat het ééns per twee weken vieren, gaat met het argument 'energie besparen'. Het tweede is, dat de pastores het voorstel van het parochiebestuur heeft overgenomen. Maar waarom nemen de pastores een besluit, als er geen overleg is geweest ten aanzien van de activiteiten die plaats moeten vinden? Ik wil graag een beroep doen op de echte voorzitter van het bestuur, Samuel. Want de sluiting is nergens op gebaseerd.

**Reactie Gerard Lakeman:** Het parochiebestuur heeft zich gehouden aan de stappen die genomen moeten worden van het bisdom. We hebben een zware taak aan alle argumenten. Waar moeten we meer mee doen? We gaan inventariseren, wat hebben we allemaal gehoord? Hoe gaan we hiermee aan de slag en wat is er nodig?

Hartelijk dank voor uw komst.

**Reactie Samuel:** Ik wil u bedanken voor aanwezigheid, betrokkenheid. Ook allen die niet gesproken hebben. De jongeren, de kinderen. Het getuigt van een warme gemeenschap. Bedankt. Ik wil voorstellen om deze avond af te sluiten met een gebed. (*Samuel gaat voor in gebed*)

**Jorien(Jongerenkoor):** Wij nodigen iedereen uit voor een hapje en een drankje in de zaal hiernaast.

**Albert Steltenpool (online insturing)**

Hierbij wil ik mijn steun uitbrengen aan een Parochiegemeenschap die zoveel betekent voor zoveel mensen. Als het de regiobestuur van zins is de stekker er uit te trekken, weet wel dan gaat er een hele gemeenschap van jong en oud verloren. En dat komt nooit meer goed, waar zijn jullie mee bezig?

Alles wat opgebouwd is, gaat met een penne-streek verdwijnen. En dat komt nooit meer goed .

Mijn advies laat de parochie ST.FRANCISCUS XAVERIUS Enkhuizen behouden blijven, voor de gemeenschap van Enkhuizen .

Albert Steltenpool .  
Kuipersdijk.8  
1601 CM

Notulen van de twee notulisten zijn tot één versie gemaakt door Jacintha Floris.

**Jacintha:** Wat mij opviel tijdens de avond: er worden geen antwoorden gegeven door het regiobestuur. Dit zie je in de notulen ook terug. Wij hopen dat deze er alsnog zullen komen.