



De Verblind^{ing}

Parochiemagazine van de regio WestfrieslandZ0!

nr. 2 - 2025

Pasen

**Nieuws uit
de regio**

**Werkgroep
Vormsel**

**Met Juul in
de wolken**

“Hij is verrezen”



Parochieblad De Verbinding is een magazine van de Regio WestfrieslandZO! bestaande uit de samenwerkende rk-parochies van Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Regiosecretariaat/Centraal Ondersteunings Punt:
Hoofdstraat 205, Bovenkarspel.
Tel 0228-597938 / 06-18 44 33 66

www.parochieswestfrieslandzo.nl
secretariaat@parochieswestfrieslandzo.nl

Pastoraal team onder leiding van
pastoor-moderator Samuel Marcantognini:
Pastoor Andrea Geria tel.: 06-26788605
Kapelaan Peter Piets tel.: 06-57918746
Kapelaan Wim Zürlohe tel.: 06-55816434

Parochiebestuur van de regio onder leiding van
vicevoorzitter Gerard Lakeman:
vicevoorzitter@parochieswestfrieslandzo.nl

Bij de voorpagina:

(Illustratie: Pasen)

“Het woord zojuist voorgelezen,
is nu in vervulling gegaan...”

Geloven heeft alles te maken met “door-geven”
maar dan wel niet gedachteloos of vrijblijvend
zoals je een boodschap doorgeeft
waar je helemaal buiten staat...

Het is ook niet een pakje doorgeven
van de ene generatie aan de andere,

zonder het uitgepakt en beleefd te hebben...

Geloven is geraakt zijn door een woord, een belofte.

Is verlangen dat dat woord

en die belofte

werkelijkheid worden

in je eigen leven,

in de wereld van vandaag en morgen.

LOCATIES

Parochie Sint Martinus



Hoofdstraat 205, Bovenkarspel
Tel. 0228-597938
www.sint.martinuskerk.nl
contact@sint.martinuskerk.nl

Parochie Heilige Laurentius



Streekweg 216, Hoogkarspel
Tel. 0228-563841
www.phlh.nl
secretariaat@phlh.nl

Parochie Heilige Nicolaas



Pieter Janszoon Jongstraat 45, Lutjebroek
Tel. 0228-541332
parochienicolaas.nl
hnicolaas.lutjebroek@hetnet.nl

Parochie St. Franciscus Xaverius



Kwakerpad 3, Enkhuizen
Tel. 0228-312952
www.xaverius.nl
fxaverius@hetnet.nl

Parochie St. Johannes de Doper



Zesstedenweg 158, Grootebroek
Tel. 0228-515126
johannesdedopergrootebroek.nl
secretariaat@johannesdedoper.info

Parochie St. Lucas



Venhuizen
www.sintlucasparochie.nl
info@sintlucasparochie.nl

PASEN

In het Paasevangelie volgens Lucas, dat wij dit jaar in de paaswake zullen horen, gaan enkele vrouwen naar het graf om het lijk van de Heer Jezus te verzorgen. Zij treffen echter een leeg graf aan en tot hun schrik ontmoeten ze daar twee engelen die tot hen zeggen: "Wat zoeken jullie de Levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen!" (Lucas 24,5).

Deze historische gebeurtenis heeft ook met ons te maken, mensen van deze tijd. Hoe vaak zoeken we niet naar leven, geluk, vrede, kortom alles wat wenselijk is voor een mens, op de verkeerde plek? Hoe vaak, zoals die vrouwen, gaan we door het leven met een bedroefd gezicht, want wij zoeken naar oplossingen maar vinden die niet. Wij klampen ons vast aan oude schema's, gewoontes, ervaringen. Maar het loopt regelmatig uit op teleurstelling. De hoop lijkt vaak vervlogen te zijn. Want eigenlijk zoeken wij naar leven op plekken die naar de dood leiden.

De twee engelen van Pasen schudden ons met hun woorden wakker. De levende Heer is niet bij de doden te vinden. Het kan niet anders zijn: als Jezus is opgestaan, als Hij de dood heeft overwonnen, dan is het oude voorbij, dan gaan nieuwe wegen open voor die zoekende vrouwen, voor de zoekende mens. Want Pasen is niet een uitvinding van mensen, niet een ervaring door onze kracht, onze wijsheid of slimheid. Het lege graf betekent overwinning, nieuw leven, nieuwe wegen. Vanuit de Hemel, vanuit Gods liefde voor ons.

Hoe zou dit ook voor ons vandaag werkelijkheid kunnen worden? De vrouwen in het evangelie luisteren naar de woorden van de engelen, ze geloven in de boodschap van de verrijzenis en haasten zich om het nieuws door te geven. Voor ons is het geloof de sleutel die ons doet verlangen naar Pasen, die bereid maakt ons te laten aanraken. Alleen wie op zoek is, kan Pasen vieren, alleen wie zich ervan bewust is dat zijn leven kwetsbaar en onvolkomen is, kan de Verrezen Heer levend ervaren. Dus, niet zoeken bij de doden, niet bij het oude...

Ik wens u, of beter gezegd: ik wens óns allen dat wij dit jaar de Verrezen Heer kunnen vinden! Zalig Pasen alvast

Pastoor Samuel



Vieringen-agenda

Wijzigingen voorbehouden

Check voor de meest actuele informatie op onze website www.parochieswestfrieslandzo.nl/W-F-Z-O/

Zondag 6 april

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering
met kapelaan Wim Zürlohe

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Zondag 13 april Palmzondag

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering
met kapelaan Peter Piets i.s.m. Gezinsliturgiegroep

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Presentatieviering 1e Heilige communie met
pastoor Andrea Geria i.s.m. gezinsliturgiegroep

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Enkhuizen

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Eucharistieviering
met kapelaan Wim Zürlohe

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Viering met Gezinsliturgiegroep

Donderdag 17 april Witte Donderdag

Bovenkarspel Martinuskerk

19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

19.00 uur Eucharistieviering
met kapelaan Wim Zürlohe

Hoogkarspel Laurentiuskerk

19.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Vrijdag 18 april Goede Vrijdag

Enkhuizen Xaveriuskerk

14.30 uur Kinderkruisweg

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

14.30 uur Kinderkruisweg

Bovenkarspel Martinuskerk

19.00 uur Viering door JoKo

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

19.00 uur Viering door VOPgroep

Venhuizen Bosman

19.00 uur Viering

Zaterdag 19 april Paaswake

Enkhuizen Xaveriuskerk

21.00 uur Paaswake met kapelaan Peter Piets

Hoogkarspel Laurentiuskerk

20.00 uur Paaswake met pastoor Andrea Geria

Zondag 20 april 1e Paasdag

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met
kapelaan Wim Zürlohe

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Zondag 27 april

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Enkhuizen

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Grootebroek

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Zondag 4 mei

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Zaterdag 10 mei

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

19.00 uur Vormselviering met Bisschop Hendriks

- Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er in het restaurant van het verzorgingshuis "De Bosman" in Venhuizen een viering met wisselend Eucharistieviering, Woord- en Communieviering en Oecumenisch avondgebed.
- Elke woensdagochtend om 10.30 uur is er in Rigtershof in Grootebroek een viering.
- Elke vrijdagochtend om 9.45 uur is er in het Noorderlandhuis in Hoogkarspel een viering.

Zondag 11 mei

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Enkhuizen

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Zondag 18 mei

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur 1e Heilige Communieviering
met kapelaan Peter Piets i.s.m. communiegroep

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur 1e Heilige Communieviering met pastoor
Andrea Geria i.s.m. communiegroep

Zondag 25 mei

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Byzantijnse viering met Pater Peelen

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur 1e Heilige Communieviering
met kapelaan Peter Piets i.s.m. communiegroep

Donderdag 29 mei Hemelvaart

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Lutjebroek

Zondag 1 juni

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Zondag 8 juni 1^e Pinksterdag

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Bovenkarspel

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Eucharistieviering met
kapelaan Wim Zürlohe

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Viering met de heer Cor van der Spek

Zondag 15 juni

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering
met kapelaan Wim Zürlohe

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Lutjebroek

Zondag 22 juni

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Enkhuizen

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Zondag 29 juni

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Regioviering met kapelaan Wim Zürlohe en
kapelaan Peter Piets

Diverse vieringen worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

U kunt de vieringen ook op een later moment terugkijken.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2422-St-Martinuskerk-Bovenkarspel>

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2453-Johannes-de-Doper-Grootebroek>

U kunt de vieringen van de Laurentiusparochie Hoogkarspel terugluisteren:

<https://www.kerkmroep.nl/?mp=11050#/kerken/11050>



De parochies aan het woord



Kapelaan Peter Piets 12,5 jaar priester

Dit heuglijke feit werd op 26 januari van dit jaar in de Franciscus Xaveriuskerk in Enkhuizen gevierd. Er was een speciale gezinsviering gemaakt met als thema: Ga je mee? Dan gaan we samen! Kinderkoor Sunshine zong bij deze viering en de kinderen hadden de kerk mooi versierd met zelfgemaakte feestelijke vlaggetjes. Vrolijk liedjes, maar ook serieuze onderwerpen kwamen in deze viering naar voren.

De kinderen hadden zelf de eerste lezing gemaakt waarbij de volgende punten naar voren kwamen: Ze bewonderen Kapelaan Peter Piets omdat hij van elke viering een feestje weet te maken. Hij weet het op een toegankelijke manier uit te leggen en maakt de boodschap daardoor levendig voor de kinderen. "Zijn verhalen en uitleg brengen je niet alleen aan het lachen, maar ze maken je ook blij van binnen.

Vrijwilligersavond

Bij de St. Martinusparochie wordt nut en noodzaak vaak gekoppeld aan gezelligheid en verbinding. Dit resulteert in gezellige bijeenkomsten en uitjes met aandacht voor elkaar. De bloemengroep, kosteren en kerkhofploeg hadden dit voorjaar weer hun jaarlijkse vrijwilligersuitje, gewoon in het kerkgebouw. Klaverjassen en keezen, een hapje en een drankje... meer heeft de groep niet nodig om een topavond te beleven! Dat mag ook wel, want er worden vele vrijwilligersuren aan de parochie besteed.

De bloemengroep pakt met Pasen altijd uit. Gré Vreeker maakt van de prachtige bloemstukken altijd foto's, zie hier het prachtige resultaat van kennis en kunde.



De Lucasparochie leeft nog!

Het was een vreemd gevoel toen de voorbereiding voor de Actie Kerkbalans in Venhuizen in gang werd gezet. De Lucaskerk ging immers dicht. Maar de parochie blijft voortbestaan en dan zijn er toch financiële middelen nodig. Met de mooie titel: "Houd elkaar vast, geef aan je kerk" kregen alle parochie-adressen weer een brief in de bus. De bijdrage wil de parochieraad gaan gebruiken voor:

- informatievoorziening over de parochie in het dorpsblad.
 - Kunnen blijven vieren op vrijdagavond in De Bosman en inzetten op vervoer.
- Met deze duidelijke doelen is de hoop en het vertrouwen om toch weer een mooie bijdrage binnen te halen. De bijdrage zal onder andere ook gebruikt worden voor de LUCAS-nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is dit jaar gelanceerd en wordt uitgegeven als extra inlegblad bij het dorpsblad OP HET DORP.

Vanuit de Lucasparochie zijn er 8 communicanten, die zich aangesloten hebben bij Bovenkarspel. Dit na goed overleg met de ouders. De voorbereiding is gestart en ze hebben er zin aan. Alle ouders worden betrokken als hulp bij de voorbereiding. Samenwerken is dus heel goed mogelijk.

4 mei gedenken

Al meer dan 40 jaar is het de goede gewoonte om op 4 mei te starten met een oecumenische viering in één van beide kerken in Venhuizen. Een viering waarin de dominee en de pastor voorgaan met medewerking van de werkgroep Oecumene. Een viering waarin plek is voor gedichten van kinderen van de basisscholen, Bijbellezing, overweging, bijdrage vertegenwoordiger van gemeente Drechterland en liederen. Na deze dienst gaat ieder met bloemen en kransen naar de 5 oorlogsmonumenten verspreid in de dorpen Venhuizen, Hem, Oosterleek, Wijdenes en Schellinkhout.

Bij de monumenten neemt het aantal bezoekers elk jaar toe. Er wordt 2 minuten stilte gehouden, het Wilhelmus gezongen en luisteren we naar bijdrage van gemeentevertegenwoordiger en kinderen. Bloemen en kransen krijgen een plek. Bij de meeste monumenten is een trompettist. Ook mogen we de inzet van fanfare en doedelzakspelers niet vergeten. Het blijft elk jaar weer opnieuw een indrukwekkend gebeuren: het gedenken van alle slachtoffers van oorlogsgeweld. En we mogen trots zijn op de grote betrokkenheid bij dit gebeuren. Graag tot ziens om 19.00 uur in de viering in de PKN-kerk en/of daarna bij één van de monumenten.



The Passion Hoogkarspel

Op vrijdag 11 april om 20.30 uur wordt in de Laurentiuskerk de derde editie van The Passion uitgevoerd. Pastor Jules Post en Ds. Henri Frölich van de PKN Kerk vertellen samen over de laatste uren van Jezus.

Deze muzikaal-Bijbelse paasvertelling inspireert mensen al jaren om stil te staan bij leed, verlatenheid, keuzes maken, geloof, hoop en liefde. De kern vormt het indringende verhaal over het lijden en sterven van Jezus. Dit verhaal krijgt nog meer kracht wanneer het persoonlijk wordt bijgewoond. Dat laatste is mogelijk in Hoogkarspel, waar vijf koren, enkele solisten, twee hoofdrolspelers en een aantal jongeren dit verhaal op integere en ontroerende wijze vertolken.

N.B. De vorige twee edities was de kerk afgeladen vol en vanwege de veiligheid zullen de deuren sluiten wanneer het maximaal toegestane aantal bezoekers is bereikt. Laurentiuskerk, Hoogkarspel. Toegang vrij met vrije gift na afloop.

Gedachtenisboom

11 Mei is er een bijzondere viering in de Xaverius. De kinderen die vorige jaren zijn gedoopt in onze kerk worden voor deze dienst uitgenodigd met hun familie. De Xaveriusparochie gaat extra aandacht schenken aan deze dopelingen en zij mogen dan ook de druppel uit de gedachtenisboom halen die daar tijdens hun doop ingehangen is. Hierbij zal kinderkoor Sunshine zingen.



Gregoriaans

Wie kent deze muziek nog, wordt deze nog wel gezongen en zo ja, waar is het nog te horen? De parochie Lutjebroek kent in deze een lange traditie, al zeker 125 jaar. Op zondagen als het Herenkoor zingt is nog altijd deze prachtige tijdloze muziek te horen. Het gregoriaans dankt zijn naam aan Paus Gregorius de grote die rond het jaar 600 opdracht heeft gegeven de bestaande muziek en diverse stromingen te verzamelen en te ordenen. Het is nog altijd de muziek die eigen is aan de Romeinse Liturgie. Eenstemmige muziek, zonder vaste maat, zonder of soms met begeleiding van kerkorgel. Deze muziek wordt gezongen in de z.g. kerktoonladders, die zijn anders dan het bekende do-re-mi-fa-sol wat we allemaal wel kennen. Het is wellicht daarom dat deze muziek zo anders klinkt. Mystiek, meditatief, rustgevend en bijna niet van deze wereld. Dat is ook de functie van deze prachtige muziek. Je zou kunnen zeggen, tijdens het zingen verlaten we deze wereld om verbinding te maken met de 'wereld' hierboven; daar waar we God vermoeden en kunnen ontmoeten. De teksten zijn dan ook nimmer ouderwets en zijn altijd verbonden aan de aan de Schrift, de Bijbel. In de misboekje die we zondags gebruiken staan altijd deze gregoriaanse gezangen mét vertaling. En wie kent nog het gregoriaans van de Spaanse monniken die in de jaren 80 ineens de muziek top 40 binnen kwamen en enorm populair waren.

Niets ouderwets dus maar tijdloze muziek in een prachtige setting die ons keer op keer uitdaagt om mee te zingen en te bidden om zo ons geloof te versterken en te laten groeien. Kom graag een keer luisteren...



“De Heilige Geest zal u alles leren, wat ik u gezegd heb”

Palmtakjes

Het begin van de 40-dagentijd begint op Aswoensdag. Bij de St. Martinusparochie in Bovenkarspel wordt sinds een aantal jaren dit serieus aangepakt. De palmtakjes van vorig jaar worden verbrand en tot as gemaakt. Het kostersteam maakte er een bijzondere ochtend van!

Openluchtviering

In mei 2024 heeft de Johannes de Doperparochie in Grootebroek bij de Mariakapel op het kerkhof een openluchtviering gehouden. Dit was mede ter gelegenheid van de inzegening van de nieuwe urnentuin. Door het grote succes en de vele positieve reacties gaan zij dit jaar opnieuw een openluchtviering houden en wel op zondag 11 mei. Bij deze gelegenheid zal Fanfare Irene de muzikale omlijsting verzorgen. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Na afloop kan er buiten ook lekker koffie worden gedronken.



Speciale wandeling Jubeljaar

Op verzoek van kapelaan Javier Acuña nodigen we alle jongeren uit West-Friesland en Hoorn van harte uit voor een speciale wandeling van een paar kilometer op zaterdag 24 mei 2025. Deze dag organiseren we in het kader van het Jubeljaar, ingesteld door paus Franciscus. Wist u dat mgr. Hendriks vijf plekken in het bisdom Haarlem heeft aangewezen als jubileumplaatsen waar je bijzondere genadegaven aan God kunt vragen? Een daarvan is de prachtige Lourdeskapel in Zwaag – en daar gaan we naartoe!

Wat is een Jubeljaar en een jubelplaats?

Een Jubeljaar is een heilig jaar in de Rooms-Katholieke Kerk, bedoeld voor

vergeving, verzoening en spirituele vernieuwing. Het wordt door de paus uitgeroepen en biedt gelovigen de kans om speciale genaden te ontvangen. Een jubelplaats is een aangewezen locatie, zoals de Lourdeskapel in Zwaag, waar je tijdens dit jaar bijzondere zegeningen kunt vragen door bijvoorbeeld te bidden of een viering bij te wonen. Tijdens onze wandeling vertellen we hier meer over!

We starten op **zaterdagochtend 24 mei om 10:00 uur** in Enkhuizen. Na een welkomstwoord en een korte inleiding beginnen we aan onze wandeling richting Hoogkarspel. Na een korte pauze vervolgen we onze route naar Zwaag. Daar vieren we samen een eucharistie-

viering in de Lourdeskapel, gevolgd door een gezellig samenzijn met eten en drinken.

Er zijn geen kosten aan verbonden! We vragen alleen om mee te wandelen en wat lekkers mee te nemen – eten en/of drinken – om na de viering samen te genieten van een gezellig moment. Misschien zijn er zelfs chauffeurs die het eten alvast naar Zwaag kunnen brengen. Laat ons eerst weten hoeveel mensen er meedoen, dan plannen we de dag en de wandeling verder.

We hopen dat deze uitnodiging enthousiasme opwekt binnen uw groep of koor. Laten we er samen een onvergetelijke dag van maken, vol geloof en plezier!

Groeten
Pastoor Andrea Geria

Hoge pauselijke onderscheiding

Bruggenbouwer Jan Mekenkamp

Op zondag 23 februari heeft pastor Jules Post in de Laurentiuskerk in Hoogkarspel tijdens de zondagsviering aan de heer Jan Mekenkamp de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia en Pontifice uitgereikt. Jan Mekenkamp is ruim 80 jaar vrijwilliger in de Rooms-Katholieke Kerk.

Aan het einde van de viering gaf Jules Post enkele voorbeelden van Jan zijn activiteiten in de afgelopen 80 jaar. In 1943 werd hij op zesjarige leeftijd misdienaar. Drie jaar later werd hij lid van het Kathedraal koor van de Sint Bavo. Jan Mekenkamp heeft niet alleen vrijwilligerswerk voor de Katholieke Kerk verricht.

In 1973 werd hij onder andere lid van de oudercommissie van de Sint Bavo school met als speciaal aandachtspunt het behoud van het rooms-katholieke karakter van de school. In 1983 werd hij lid van het parochiebestuur van de

parochie Onze lieve vrouw van Zeven Smarten (Haarlem Noord).

In 1997 verhuisde Jan van Haarlem naar Grootebroek maar hij voelde zich vanaf het eerste begin verbonden met de parochie van de Heilige Laurentius in Hoogkarspel.

Hij nam deel aan verschillende werkgroepen en hij heeft zich ook beziggehouden met de verbouwing van de Laurentiuskerk.

Jan Mekenkamp heeft zich ook op bijzondere wijze ingezet voor de samenwerking tussen de zes parochies van de regio Westfriesland zuid-oost.

Hij was jarenlang (vice-) voorzitter van de samenwerkende parochies. Onder zijn leiding kreeg de samenwerking structuur. Voor de parochies was hij een bron van inspiratie.

Er is grote waardering voor de wijze waarop hij mensen bij elkaar bracht. Verbinding was zijn motto. Jan heeft



grote diplomatieke gaven. Hij heeft vaak bemiddeld bij conflicten. Hij wist altijd bruggen te slaan, hoever de standpunten ook uiteen lagen.

Hoewel Jan Mekenkamp inmiddels 87 jaar oud is zoekt hij nog steeds nieuwe uitdagingen. Op 1 januari van dit jaar is hij begonnen als lid van de parochieraad van Hoogkarspel.

De onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice is de hoogste onderscheiding die de paus aan een leek kan verlenen. Bisschop Jan Hendriks heeft daarvoor een persoonlijke aanbevelingsbrief aan Paus Franciscus gestuurd.

Jules Post

JoKo: 'Gezelligheid kent gien toid'

JoKo is het jongerenkoor van de katholieke parochies in zowel Grootebroek als Bovenkarspel en Lutjebroek. 'Gezelligheid kent gien toid' is hun credo en dat is iets waar de huidige leden wel raad mee weten.

Je kunt JoKo tegenkomen tijdens de vormselviering en de samenzang. Het koor verzorgt zelf diverse onafhankelijke vieringen gedurende het jaar binnen elke parochie. Naast de vieringen zijn ook veel feestjes. De grootste daarvan is het jaarlijkse JoKo Weekend. Dan is het 3 dagen feest in een kampeerboer-

derij ergens in het land waar zij zich vermaken met spelletjes, een uitje, een bonte avond en nog meer spelletjes. Er wordt door het jaar heen ook veel georganiseerd, zoals een openings- en slotuitje, het traditionele sinterklaasfeest, de kerstbrunch en vele andere themafeestjes.

Joko's Noot

Na lange afwezigheid is het iconische blad JoKo's noot weer teruggekeerd, waar lief en leed gedeeld kan worden en hoogtepunten worden gevierd, zoals terugblikken naar de playbackshow. Weer een grandioze avond die je alleen kan beleven bij JoKo!

JoKo repeteert elke vrijdag van 20.00 – 21.30 uur (incl. pauze) in de Sint Martinuskerk, Hoofdstraat 205 in Bovenkarspel. De leeftijd van de leden varieert van 12 tot 30 jaar.

Na elke repetitie is er gelegenheid tot nazitten in het JoKo-Lokaal onder het genot van de nodige versnaperingen, muziek en spelletjes.

JoKo is ook op de socials te vinden, via TikTok en Instagram. Nieuwe leden kunnen rekenen op een warm welkom!

Agenda

Vrij 18 April Bovenkarspel 19.00 uur
Za 10 mei Lutjebroek 19.00 uur
Za 21 juni Bovenkarspel – 19.00 uur
Za 12 juli Lutjebroek – 19.00 uur

Werkgroep Vormsel

De werkgroepen van Venhuizen, Hoogkarspel en Lutjebroek hebben de handen ineengeslagen en bereiden de jongeren die net van de basisschool af zijn voor om zaterdag 10 mei het Heilige Vormsel te ontvangen van onze bisschop, monsieur Hendriks. Ook hebben enkele jongeren uit die parochies Enkhuizen, Bovenkarspel en Grootebroek zich aangesloten bij de voorbereiding. Dat bestaat uit zes werkavonden, afwisselend in onze kerken. De eerste avond vond plaats in de kerk van Grootebroek en ging over keuzes maken: de jongeren zijn nu op een leeftijd waarbij ze allerlei keuzes maken die consequenties kunnen hebben voor hun verdere leven. Zo hebben ze al gekozen naar welke school ze gaan, misschien al met een toekomstig beroep in het achterhoofd. Er is gekeken op welke momenten de kerk belangrijk kan zijn in hun leven. Vervolgens zijn in de kerk daar plekken bij bezocht, zoals het doopvont en



de biechtstoel. Het was een gezellige en leerzame avond.

Twee weken later is de groep naar de kerk van Hoogkarspel gegaan en was het thema 'samenwerken'. De jongen met de 5 broden en de twee vissen was onze inspiratie: die wist ook niet was Jezus eigenlijk had aan die kleine hoeveelheid eten, maar vertrouwde erop dat Jezus er iets goeds mee kon doen. Weer twee weken later ging het in Lutjebroek over hoe mensen met elkaar om gaan. Door regels met elkaar af te spreken lukt dit beter. Maar hoe moeilijk is het om je aan die regels te houden? De oma van Rik vertelde hoe vroeger aangekeken werd tegen het geloof en de kerk. Er is veel veranderd.

Vroeger deed je maar wat je gevraagd werd. Je kunt nu veel meer zelf kiezen. Maar of het er allemaal eenvoudiger op wordt...

De kerken van Bovenkarspel, Hoogkarspel en Lutjebroek worden ook bezocht. De vormelingen van Lutjebroek hebben zichzelf gepresenteerd in de viering van zondag 30 maart en de vormelingen van Hoogkarspel in de viering van vrijdag 18 april.

De jongeren gaan nog naar het klooster in Heiloo, halen de olie voor de vormselviering in Haarlem en bereiden zich daarna voor op de vormselviering op zaterdag 10 mei in de kerk van Lutjebroek.

Pasen Quiz

- 1 In welke stad vindt The Passion 2025 plaats?
- 2 Wat vieren Christenen met Pasen vanuit hun geloof?
- 3 Op welke twee weekdays wordt Pasen altijd gevierd?
- 4 Hoe wordt de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen) ook wel genoemd?
- 5 In Amerika worden er met Pasen eieren op de grasvelden van het Witte Huis gerold, waar of niet waar?
- 6 Hoe wordt de vrijdag voor Pasen ook wel genoemd?
- 7 Maak de zin af van dit bekende liedje: Ik Zag Twee Hazen, vlak voor Pasen
- 8 In welk land wordt er een paasbuffet genaamd "Påskbord" gehouden, met gerechten zoals haring, gerookte zalm en lamsvlees?
- 9 Hoe lang duurt de periode van het paasfeest tot Hemelvaartsdag?
- 10 Hoe wordt de week voor Pasen ook wel genoemd?
- 11 Op welke dag zetten priesters met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers?
- 12 Op welke dag wordt volgens het christelijke geloof Jezus uitgeleverd aan de prefect Pilatus?
- 13 Welk fruit wordt vaak geassocieerd met paasdecoraties en symboliseert vruchtbaarheid?
- 14 Wat betekent de uitspraak 'Bij hem is het Pasen en Pinksteren'?
- 15 Hoe wordt de zaterdag die volgt op Goede Vrijdag en de laatste dag van de vastentijd is genoemd?
- 16 Hoe wordt in Spaanstalige landen de Goede Week, de week voor Pasen, genoemd?

WestfrieslandZO! in beweging

Het parochiebestuur van de regio is op dit moment druk bezig om de uitvoering van de toekomstvisie ter hand te nemen.

Als eerste heeft Bisschop Hendriks de aanvraag van het parochiebestuur gehonoreerd en de Lucaskerk van Venhuizen per 1 januari 2025 uit de eredienst onttrokken. De kerk zal alleen nog op verzoek te gebruiken zijn bij een uitvaart- of huwelijksviering totdat de kerk verkocht is. In samenspraak met de parochieraad van de Lucasparochie zijn we druk bezig het verkoopproces van de Lucaskerk voor te bereiden. Ook per 1 januari 2025 is diaken Jules Post met pensioen gegaan. Vanuit het bisdom hebben wij vernomen dat er nog actie ondernomen wordt om een opvolger voor Jules te vinden. Of dit gaat lukken en per wanneer is op dit moment nog niet duidelijk.

Verder is het parochiebestuur aan de slag gegaan met:

- het zoeken naar personen die het Centraal OndersteuningsPunt (COP) willen gaan bemensen.
- het bestendigen van het regionale informatieblad De Verbinding.

- het parochiebestuur een meer professionele invulling geven. Van een aantal leden loopt de zittingstermijn in 2026 af. Omdat we weten dat het vinden van opvolgers heel moeilijk is, wordt bekeken welke taken op een andere manier ingevuld kunnen worden.
- het voorbereiden van het bezoek van bisschop Hendriks aan onze regio op zondag 9 november 2025.
- het invulling geven aan het verspreiden van parochiële initiatieven door de hele regio.

Uit voorgaande kunt u opmaken dat het parochiebestuur veel tijd en energie steekt in het besturen van de hele regio. Dat dit niet altijd voor iedereen het gewenste resultaat oplevert moge ook duidelijk zijn.

Voor nu wensen wij u een goede voorbereiding op Pasen toe tijdens de goede week en een zalig Pasen.

Het parochiebestuur van de regio WestfrieslandZO!.



NIEUW PLATFORM

10 januari jl. heeft het bisdom een nieuw communicatieplatform gelanceerd: ExploreCatholic.

Het platform heeft als doel om katholieke informatie, nieuws, activiteiten en inspiratie bij elkaar te brengen, maar ook het missaal is er terug te vinden.

In de digitale kapel kun je een kaarsje op steken, de video van de Paus is te volgen, maar ook een digitale ervaring van de Sint-Pietersbasiliek.

Hoe vindt je God-Online? Via de cursusomgeving vind je cursussen, die gratis worden aangeboden met persoonlijke begeleiding door een e-coach.

Kortom, het platform is er voor alle doelgroepen.

Kijk eens een keertje op de website, ga op ontdekkingstocht en laat je inspireren: www.explore catholic.nl



Inspiratiebijeenkomst

Als bisdom zijn we dankbaar dat je je met liefde inzet voor de parochie!

Graag willen we je van harte uitnodigen op zaterdag 17 mei van 9:30-15:00 voor de jaarlijkse inspiratiedag in het Bisschopshuis te Haarlem!

Op deze dag willen we met jullie staan bij ieders eigen roeping voor het werk in de parochie.

We kijken naar wat er in onze parochie al gebeurt aan gastvrijheid, evangelisatie en catechese.

Hopelijk mogen we op jouw inbreng en aanwezigheid rekenen!

Meld je graag aan via deze link: <https://forms.office.com/e/ZrwWwf-hc9K>

Voor vragen weet ons te vinden!

Jeroen en Marleen van Kreij
Projectmedewerkers Gezinspastoraat
Bisdom Haarlem-Amsterdam
06-49359610 mvankreij@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

PELGRIMS VAN HOOP

Op de website van bisdom Haarlem-Amsterdam vindt je veel informatie over dit bijzondere jaar, zoals de jongerenreis naar Rome van donderdag 24 juli tot en met woensdag 6 augustus.

Paus Franciscus heeft de jongeren van de wereld uitgenodigd om eind juli in het heilig jaar 2025 naar Rome te komen. En ook vanuit Jong Bisdom Haarlem gaan we naar de 'Eeuwige Stad'! Ga het avontuur aan en ga van 24 juli t/m 6 augustus 2025 mee op onze jongerenreis naar Rome, het hart van de wereldkerk en ontdek hoe het is om deel te zijn van een wereldwijde gemeenschap van jonge gelovigen. Een reis van ontmoeting. Behalve met de gemeenschap van de wereldkerk in Rome rondom paus Franciscus, maak je onderweg op unieke plekken kennis met de gemeenschap van de heiligen. In Paray-le-Monial met de heilige Margaretha Maria Alacoque. In Turijn leren we de heilige Don Bosco kennen en de zalige Piergiorgio Frassati (net als Carlo Acutis wordt hij dit jaar heilig verklaard). In Siena maak je kennis met de heilige Catharina. In Assisi leer je de heilige Franciscus en de heilige Clara kennen. En natuurlijk Carlo Acutis, de jonge 'internet-heilige'.



Antwoorden Pasen Quiz: 1. Ternenzen 2. Het opstaan van Jezus uit de dood
3. Zondag en maandag 4. Palmzondag/Palmpasen 5. Waar 6. Goede Vrijdag
7. Samen in 'n weiland... 8. Zweden 9. 40 dagen 10. Goede Week
11. Aswoensdag 12. Goede Vrijdag 13. Sinaasappel 14. Hij heeft goed verdiend
15. Stille zaterdag/Paaszaterdag 16. Semana Santa

Met Juul in de wolken

19 Kinderen uit de parochies van Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek en Venhuizen zijn onlangs gezamenlijk begonnen met het communieproject "Met Juul in de wolken". Juul de Giraf uit het werkboekje neemt hen mee in allemaal belangrijke onderwerpen, zoals; Iedereen is welkom, Jezus wijst de weg, fouten maken 'mach', je bent niet alleen, Bidden en delen. Vol enthousiasme zijn zowel kinderen als hun ouders gestart. De kinderen hebben kennisgemaakt met elkaar en maakten een spinnenweb. De verbinding tussen de communicantjes is gelegd. Daarna een voetstap met daarop goede eigenschappen getekend. Oefenen met het kinderkoor gaat ook supergoed. Hopelijk blijven ze ook na de communie de verbinding zoeken met het kinderkoor, ook al kom je van wat verder uit de regio. Zingen verbindt en maakt blij! Zondag 18 mei is de Communieviering. Iedereen is van harte uitgenodigd!



de achterkant is voor jou!



Waarom heet het
Goede Vrijdag en niet
Slechte Vrijdag?



De vrijdag waarop Jezus stierf was een slechte, droevige dag. Maar de mensen zijn zo dankbaar dat Jezus dit heeft gedaan om ons geluk te geven, dat ze die vrijdag 'goed' noemen. 'Goede Vrijdag' is een 'Dankuwel, Jezus'-vrijdag!

