



De Verblind^{ing}

Parochiemagazine van de regio WestfrieslandZ0!

nr. 1 - 2026



**Interview met
Cees Ruitenber^g**

**Opmerkelijk klokje
in Grootebroek**

**De Wereld-
jongerendagen**

**De jongeren van
Reaching Hand**





Parochieblad De Verbinding is een magazine van de Regio WestfrieslandZO! bestaande uit de samenwerkende rk-parochies van Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Regiosecretariaat/Centraal Ondersteunings Punt:
Hoofdstraat 205, Bovenkarspel.
Tel 0228-597938 / 06-18 44 33 66

www.parochieswestfrieslandzo.nl
secretariaat@parochieswestfrieslandzo.nl

Pastoraal team onder leiding van
pastoor-moderator Samuel Marcantognini:
Pastoor Andrea Geria tel.: 06-26788605
Kapelaan Peter Piets tel.: 06-57918746
Kapelaan Wim Zürlohe tel.: 06-55816434

Parochiebestuur van de regio onder leiding van
vicevoorzitter Gerard Lakeman:
vicevoorzitter@parochieswestfrieslandzo.nl



Foto omslag: De Heilige Laurentius, patroon van de parochie Hoogkarspel.

De Heilige Laurentius

Sint Laurens (in het latijn Laurentius) was diaken en leefde in de derde eeuw na Christus in Rome. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de arme en hulpbehoevende mensen en voor het geld van de kerk.

De keizer van Rome, Valerianus, had het de mensen verboden om Christen te zijn. Als je een Heilige Mis bijwoonde kon je opgepakt en meteen gedood worden. Op een kwade dag werd de paus en een paar andere Christenen, waaronder Laurentius, na de Heilige Mis gevangen genomen.

Iedereen werd direct gedood behalve Laurentius. Omdat hij beheerder was van het geld werd hij gemarteld om hem te dwingen alle kerkschatten te halen. Na een poos beloofde Laurentius dat hij deze zou brengen.

Hij mocht uit de gevangenis, maar haalde alle arme mensen die hij kon vinden bij elkaar en ging met hen naar de keizer.

Toen Laurentius de keizer zag, deed hij een stap naar voren: "Hier keizer, hier zijn de echte schatten van de kerk", zei hij en hij wees op al die arme mensen. Keizer Valerianus werd razend en liet Laurentius op een vuur roosteren, waardoor hij de marteldood stierf.

Sint Laurentius is onder andere de patroon van de diakens en arme mensen. Zijn feestdag is 10 augustus en hij wordt afgebeeld met een rooster als attribuut.

LOCATIES

Parochie Sint Martinus



Hoofdstraat 205, Bovenkarspel
Tel. 0228-597938
www.sint.martinuskerk.nl
contact@sint.martinuskerk.nl

Parochie Heilige Laurentius



Streekweg 216, Hoogkarspel
Tel. 0228-563841
www.phlh.nl
secretariaat@phlh.nl

Parochie Heilige Nicolaas



Pieter Janszoon Jongstraat 45, Lutjebroek
Tel. 0228-541332
parochienicolaas.nl
secretariaat@parochienicolaas.nl

Parochie St. Franciscus Xaverius



Kwakerpad 3, Enkhuizen
Tel. 0228-312952
www.xaverius.nl
fxaverius@hetnet.nl

Parochie St. Johannes de Doper



Zesstedenweg 158, Grootebroek
Tel. 0228-515126
johannesdedopergrootebroek.nl
secretariaat@johannesdedoper.info

Parochie St. Lucas



Westeinde 2, 1606 CZ Venhuizen
Tel 0228-541332 (bereikbaar maandagmiddag)
info@sintlucasparochie.nl

NAAR EMMAÛS... EN TERUG!

De Emmaüsgangers, één van de mooiste bladzijden van het evangelie. Twee leerlingen van Jezus keren terug van Jeruzalem naar hun geboortedorp, Emmaüs en hebben de ontmoeting van hun leven. Dat horen wij in deze tijd van Pasen in de zondagse liturgie.

De heenreis is 11 km lang, van Jeruzalem naar Emmaüs, een gemakkelijke, dalende weg, overdag. Toch zijn die twee vrienden diepbedroefd vanwege de teleurstelling door wat zij in die dagen hebben meegemaakt. Ze dachten de Messias te hebben gevonden, de bevrijder. Maar verre van dat, Hij was dood en begraven. En dan ook nog die onbekende medereiziger die niet eens schijnt te weten wat er allemaal is gebeurd.

Voor mij persoonlijk is dit evangelie als een foto van de werkelijkheid, het beeld van de huidige mens die vandaag geconfronteerd wordt met de ellende in deze wereld. Weg van Jeruzalem, de heilige stad van God, de plek waar zij de Messias hadden gekend, waar zij de Hemel hadden aangeraakt. Terug naar Emmaüs, terug naar beneden, daar

waar het leven hard kan zijn, of ook een grijze, dodelijke routine. En ook nog vol desillusie want het ging totaal anders dan verwacht.

Emmaüs gaat over ons, over onze teleurstellingen, over onze angsten voor een leven dat wij niet zelf in handen hebben, over een toekomst die onzeker is, over de dagelijkse eenzaamheid of het verlies van iemand die ons dierbaar was. De twee leerlingen van Emmaüs zijn wij, “traag van hart” om te geloven dat alles een zin heeft, dat ons leven geen toeval is, met een somber gezicht omdat de dingen anders gaan dan gepland of gewent. En dan is het resultaat: de hoop is weg, en daarmee ook de vrede en het geluk. Maar gelukkig is Emmaüs ook een ontmoeting. Met die mysterieuze medereiziger die goed kan luisteren en

vooral die blijft als het avond wordt, als de duisternis de situatie nog erger maakt. Als Hij spreekt, dan gaat het hart branden, dan leeft het vlammetje van de hoop weer op. En dan breekt Hij het brood en opent hun de ogen. Hij laat zien dat Hij leeft, dat Hij met hen is. Hij laat hen beseffen dat de beproeving nodig was, dat het zo moest gaan om te ervaren dat de dood is overwonnen.

En zie nu dan die twee leerlingen van Emmaüs, en hopelijk ook wij, leerlingen van deze tijd, die terugrennen naar Jeruzalem. Elf kilometer met een groot stuk klimmende weg, 's nachts. Maar nú met een ongekende kracht! En een ongekende vreugde! Want Hij leeft! Ze hebben Hem gezien. Dat kunnen ze niet voor zich houden op die avond. Die medereiziger loopt nu niet met hen mee, maar Hij leeft in hun hart!

Ik wens ons allen een “Emmaüservaring”.

Pastoor Samuel



Het pastoresteam.



Vieringen-agenda

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN!

Check voor de meest actuele informatie op onze website
www.parochieswestfrieslandzo.nl/W-F-Z-O/

Donderdag 2 april Witte Donderdag

Bovenkarspel Martinuskerk

19.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Hoogkarspel Laurentiuskerk

19.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Vrijdag 3 april Goede Vrijdag

Enkhuizen Xaveriuskerk

14.30 uur Kruisweg

Bovenkarspel Martinuskerk

15.00 uur Kinderkruisweg

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

14.30 uur Kruisweg

19.00 uur Viering door JoKo

Grootebroek Johannes de Doperkerk

19.00 uur Viering door VOPgroep

Hoogkarspel Laurentiuskerk

19.00 uur Viering door VOPgroep

Zaterdag 4 april Paaswake

Enkhuizen Xaveriuskerk

21.00 uur Paaswake met pastoor Andrea Geria

Grootebroek Johannes de Doperkerk

20.00 uur Paaswake met kapelaan Peter Piets

- Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er in het restaurant van het verzorgingshuis Bosmanstichting in Venhuizen een viering met *wisselend* eucharistieviering, Woord en communieviering en oecumenisch avondgebed.

- Elke woensdagochtend om 10.30 uur is er in Rigtershof in Grootebroek een viering.

- Elke vrijdagochtend om 9.45 uur is er in het Noorderlandhuis in Hoogkarspel een viering.

Zondag 5 april 1^e Paasdag

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Samuel Marcantognini

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Zondag 12 april

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Hoogkarspel

Zondag 19 april

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur 1^e Heilige Communieviering pastoor Andrea Geria i.s.m. Communiegroep

Zondag 26 april

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Enkhuizen

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Grootebroek

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Zondag 3 mei

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Lutjebroek

Zondag 10 mei

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Grootebroek

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Diverse vieringen worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

U kunt de vieringen ook op een later moment terugkijken.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2422-St-Martinuskerk-Bovenkarspel>

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2453-Johannes-de-Doper-Grootebroek>

U kunt de vieringen van de Laurentiusparochie Hoogkarspel terugluisteren:

<https://www.kerkomroep.nl/?mp=11050#/kerken/11050>



Donderdag 14 mei Hemelvaart

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Hoogkarspel

Zondag 17 mei

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Zondag 24 mei 1e Pinksterdag

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Enkhuizen

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Mariaviering met kapelaan Peter Piets

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Viering met C. vd Spek

Zondag 31 mei REGIOVIERING

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan W. Zürlohe en kapelaan P. Piets

Zondag 7 juni

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Lutjebroek

Zondag 14 juni

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur 1^o Heilige Communieviering kapelaan Peter Piets

i.s.m. Communiegroep

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Grootebroek

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Hoogkarspel

Zondag 21 juni

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Zondag 28 juni

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Enkhuizen

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Grootebroek

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Zondag 5 juli

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Lutjebroek

Zondag 12 juli

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Hoogkarspel

Zondag 19 juli

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Zondag 26 juli

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Enkhuizen

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Grootebroek

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Zondag 2 augustus

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Lutjebroek

Zondag 9 augustus

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Enkhuizen

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Zondag 16 augustus

Bovenkarspel Martinuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Wim Zürlohe

Lutjebroek H. Nicolaaskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Zondag 23 augustus

Enkhuizen Xaveriuskerk

10.00 uur Eucharistieviering met kapelaan Peter Piets

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Andrea Geria

Hoogkarspel Laurentiuskerk

10.00 uur Viering met VOPgroep Lutjebroek

Zondag 30 augustus REGIOVIERING

Grootebroek Johannes de Doperkerk

10.00 uur Eucharistieviering met pastoor A. Geria en kapelaan P. Piets

Oproep

De parochies van Venhuizen, Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen vormen samen de regio WestfrieslandZO!. Deze regio wordt bestuurd door het parochiebestuur van de regio. Dit parochiebestuur bestaat nu uit vertegenwoordigers vanuit de parochies en de pastor/administrator van de regio.

Daar voor een aantal leden van het parochiebestuur hun benoemingstermijn op korte termijn verstrijkt, is dit het moment voor het parochiebestuur om op een andere wijze invulling te geven aan het parochiebestuur zoals dit in de toekomstvisie van de regio staat aangegeven.

Daarom is het parochiebestuur op zoek naar parochianen die plaats willen nemen in het regionale parochiebestuur en de taak van vice voorzitter, penningmeester, secretaris of lid op zich willen nemen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de heer G. Lakeman voor nadere informatie over de verschillende taken.

G. Lakeman (v.v. parochiebestuur WestfrieslandZO!)

Mail: glakeman@quicknet.nl

Tel.: 0610503370



Nieuws vanuit de regio

De parochies aan het woord

Samen onderweg

38 kinderen zijn samen onderweg naar het feest van hun Eerste HEILIGE Communie.

Een groot aantal, doordat nu de kinderen uit de omliggende parochies van Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Venhuizen en Hoogkarspel dit feest samen voorbereiden. Ook de werkgroep is inmiddels regionaal, super fijn!

Met veel enthousiasme is er begonnen met kennismaken en repeteren met het kinderkoor en bespreken van het thema's Ontmoeten Bidden en Dopen. Als kers op de taart mag de groep aanwezig zijn bij de doop van een baby'tje!!

In een gecombineerde viering van Palmpasen en Presentatieviering hebben de kinderen zich aan ons voorgesteld op zondag 29 maart.

Daarna volgen nog wat thema's uit het werkboek en zullen we met Goede Vrijdag naar het Kruisigingverhaal luisteren en kijken.

Deze bijeenkomst is trouwens voor iedereen aanbevolen om bij te wonen! Op zondag 14 juni zullen deze jongens en meisjes hun Eerste Communie

ontvangen in de St. Martinusparochie in Bovenkarspel.

En ja, de viering zal best wat langer duren, want alle communicanten krijgen met wat extra aandacht hun communie uitgereikt.

De werkgroep heeft er vertrouwen in dat alles goed gaat verlopen en iedereen een mooi Communiefeest tegemoet gaat.

De kermisbrunch

De jaarlijkse kermisbrunch op Hemelvaartsdag in de Laurentiuskerk te Hoogkarspel is inmiddels een traditie waar jong en oud elkaar ontmoeten. Met blije gezichten komen mensen binnen omdat ze iets lekkers voor een ander hebben gemaakt of juist om te genieten van dat lekkers. Want het is een feest van geven en delen, letterlijk en figuurlijk want ook het praatje, de lacht en soms de traan worden gedeeld.

Het idee ontstond 16 jaar geleden na een veiling voor de restauratie van de kerk. Mensen waardeerden de samenbindende activiteiten zo dat ze vroegen om meer van dit soort bijeenkomsten.

De brunch wordt georganiseerd vóór en dóór elkaar. Bezoekers dragen bij wat ze kunnen, terwijl de organisatie zorgt voor basisvoorzieningen zoals koffie, thee, brood, muziek en een kleine borrel. Voor kinderen tot 12 jaar is er een apart spellenparcours. Met jaarlijks zo'n 600 gasten is de brunch een feest van verbinding, zowel voor parochianen onderling als tussen de parochie en het dorp. Voorafgaand aan de brunch vindt een drukbezochte feestelijke kerkdienst plaats.

Aankondiging: Verhaalconcert Franciscus van Assisi

Zondag 3 mei, 15.00 uur is een zeer bijzonder verhaal-concert in de Laurentiuskerk. Een pianist en een mezzosopraan vertolken op muzikale wijze het verhaal van Franciscus van Assisi. Entree: € 5,00.

Een opmerkelijk klokje in Grootebroek

Op de Johannes de Doper-kerk in Grootebroek vinden we een niet alledaags kerkornament. Op de noordzijde van de imposante kerk, gebouwd in de periode 1926 - 1929 staat een kleine klokkentoren met een bijzonder klokje. Dit is een zo genoemd elevatie-klokje. Opmerkelijk aan dit elevatie-klokje is, dat het sinds de restauratie in 2016, weer in gebruik is. Een elevatie-klokje



De kermisbrunch in Hoogkarspel op Hemelvaartsdag.



Johannes de Doper-kerk in Grootebroek.

dankt zijn naam aan zijn functie: het laat met 3 maal luiden, aan mensen buiten het kerkgebouw weten, dat op dat moment, in de kerk, de consecratie, een belangrijk onderdeel van de eucharistieviering, plaatsvindt. Tijdens de consecratie houdt de priester, de hostie of de kelk (brood en wijn) omhoog. (opheffen = elevator, in latijn). Het klokkentorentje is, zoals gebruikelijk, gebouwd, recht boven de plaats, waar deze handeling plaats vindt. Tijdens de restauratie van het torentje is elektrische bedrading vervangen, maar de koperen bedieningsplaat van de schakelaar uit 1927 doet nog steeds zijn werk.

Uit oude afbeeldingen van de Westerkerk in Enkhuizen, weten we dat daar ook een kleine klokkentoren met elevatieklokje, recht boven het middenschip heeft gestaan.

Vermeldenswaardig is dat tijdens de "klokkenroof" door de Duitsers in 1942/1943, het klokje niet is meegenomen. Het Duitse leger confisqueerde tijdens de tweede wereldoorlog bijna alle bronzen kerkklokken in Nederland, om ze om te smelten tot munitie. Op onze klok wordt de tekst PETIT ET FRITSEN ME FUNDERIT (P en F hebben mij gegoten) en bouwjaar 1927 vermeld.

In Grootebroek luidt dus al bijna 100 jaar een klokje en we weten nu waar de klepel hangt.



Gemengd Koor van H. Laurentiusparochie stopt

Vanaf de opening van de H. Laurentiuskerk beschikte de parochie over een Herenkoor. Jaren later werd er ook een Dameskoor opgericht onder leiding van Zr. Desideria. Deze koren zijn in 1970 samengevoegd tot het huidige Gemengd Koor. Het koor repeteerde elke week onder de bezielende leiding van onder andere Klaas Brieffies en Jan Morsink. De laatste 25 jaar was Gré Burgmeijer de dirigente van het koor. Naast de dirigenten waren er ook vele organisten die het koor begeleidden. Te noemen zijn onder andere Joop Morsink, Gerard Visser en de laatste 23 Jaar bespeelde Piet Beemster het orgel.

Bij de start in 1970 was het een groot Gemengd Koor dat altijd paraat stond tijdens weekend vieringen maar ook door de week bij overlijden en bruiloften. Echter in de loop der jaren moest het koor met lede ogen toezien dat het al kleiner werd onder andere door overlijden en er geen nieuwe leden bij kwamen.

Uiteindelijk heeft dit het koor, met pijn in het hart, doen besluiten om na zo'n 56 jaar Gemengd Koor te stoppen.

Op zondag 26 april zal het Gemengd Koor nog éénmaal de eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk met hun gezang ondersteunen.

Vieren op Woensdag in Enkhuizen

Inmiddels alweer een aantal jaren geleden vierde pater Peelen sj één keer in de maand in de Xaveriuskerk op de woensdagmorgen de eucharistie.

Die eucharistieviering werd vrij goed bezocht.

Lydia Zijlstra en Gré Gobes-Dekker vonden dat er wel eens vaker op de woensdagmorgen iets zou mogen gebeuren, het werd: "Half Elf Koffie-tijd", gezellig met elkaar een bakkie doen en een beetje bijpraten, een soort konkeltoid.

Pater Peelen sj vertrok naar elders en in Enkhuizen werd in 2019 kapelaan Piets de nieuwe voorganger.

Wat niemand had verwacht, gebeurde toch. Begin 2020 kregen we wereldwijd te maken met de coronapandemie, kerken werden gesloten, de deuren gingen op slot, wat een verdriet! Maar gelukkig, de wereld ging weer open en de twee woensdagactiviteiten werden toen samengevoegd.

Vanaf dat moment wordt er één keer in de maand op de woensdagmorgen een eucharistieviering gehouden, de voorgangers kapelaan Piets en kapelaan Zürlohe wisselen elkaar hierbij af. Het is altijd een eucharistieviering, omdat gebleken is dat daar aan behoefte is,

het Missaal wordt gevolgd voor de lezingen van die dag en voor de muzikale invulling wordt gebruik gemaakt van CD's. Zo zal in de Veertigdagentijd ongetwijfeld het prachtige Erbarme Dich klinken.

En heel belangrijk bij deze vieringen, zo is gebleken, is het kopje koffie na afloop, mogen we het VERBINDING noemen?

Het mooie weer komt er nu aan, maar het is sowieso altijd lekker warm in de kerk.

U bent van harte welkom om ook eens te komen!

- Woensdag 22 april
10.00 uur kapelaan Zürlohe
- Woensdag 20 mei
10.00 uur kapelaan Piets
- Woensdag 24 juni
10.00 uur kapelaan Zürlohe

(Onder voorbehoud, actuele informatie via onze website www.xaverius.nl)

Stil geheim

Deze week heb ik de kerk bezocht die we enige tijd geleden aan de eredienst hebben onttrokken.

Ik wilde kijken of er niets van waarde was achtergebleven en of de kerk nu klaar is voor de volgende nog ongewisse stap.

Als ik de kerk binnenstap, overvalt mij de leegte. Er is geen geroezemoes van



de wachtende gemeenschap die elkaar ontmoet. Geen lezeaar om het woord van God te dragen en ook de tafel waarop het Brood des Levens gebroken werd ontbreekt. De kerk is leeg.

Als ik zo sta in de ruimte, de leegte omarm en de stilte toelaat, dringt zich de vraag aan mij op: is ook God verhuisd? En ik denk aan Elia, aan wie God zich op de Horeb kenbaar maakte in stilte. Gods aanwezigheid is een stil geheim. Nee, God is niet verhuisd, Die trekt met ons mee. Het zijn niet de stenen die het tot een godshuis maken, het is de wederkerige liefde die een woning schept. Een huis voor God om in te wonen, een huis van God waarin wij mens mogen zijn.

En onze herinneringen aan wat we gedeeld hebben op deze plaats en die ook aan dit gebouw haar ziel hebben gegeven? Die bewaren we daar waar geen sloophamer toegang heeft, in de stilte van ons hart.

*Column door Marlène de Hoogh
(uit het blad "Heilig Spel")*

Herkenning en erkenning parochie-gemeenschap Sint Lucas?

We kunnen samenkomen in de Bosmanvieringen en/of in vieringen in een andere kerk van de regio. Een ander ontmoeten bij dat kopje koffie na de viering.

We gaan definitief afscheid nemen van de Lucaskerk.

Met medewerking van 6 parochie-

gemeenschappen wordt er een nieuw pad ingeslagen (o.a. vernieuwing parochiebestuur). Een pad, waar we de komende jaren invulling aan kunnen geven, die past bij deze tijd. De Lucasparochie is daar onderdeel van. Zie om naar elkaar.

Nicolaaskerk 150 jaar

150 jaar geleden startte de bouw van de Heilige Nicolaaskerk in Lutjebroek.

De eerste steen werd gelegd in 1876 (in 1967 is het interieur van de kerk drastisch veranderd). Dit jaar en het komende jaar – waarin de bouw van dit rijksmonument werd voltooid – staan in het teken van dit jubileum.

Wij gaan dit op verschillende wijzen vieren met parochianen, vrijwilligers, pastores en oud pastores en medeparochianen uit de regio.

Wij houden u op de hoogte!



Het ontstaan en inkijk in de PCI Lutjebroek

Voorzitter Jan Bakker geeft licht op de activiteiten en geschiedenis hoe de PCI werkt en functioneert.

De PCI staat voor Parochiële Charitatieve Instelling.

Het bestuur bestaat uit 5 personen:

1 Jan Bakker	Voorzitter
2 Ina Sijm	Secretaris
3 Marjolein Neuvel	Penningmeester
4 Harry Slagter	Lid
5 Pieter Jong	Lid

De doelstelling is:

Het geld dat verkregen wordt uit de opbrengst van landhuur te besteden aan personen stichtingen of instanties. Nu iets over het ontstaan hiervan. Het is moeilijk om precies te achterhalen maar het is goed om hier toch een idee van te geven. De zorg voor minder bedeeden bestond al in de 16e en 17e eeuw. Dit meestal vanuit de kerk.

Later kwam het "armenbestuur" hiervoor in de plaats. Tuinders schonken een stukje van hun land aan het bestuur. Door dit weer te verhuren aan tuinders kregen ze huuropbrengsten. Deze opbrengsten konden ze dan weer schenken aan minder bedeeden.

Dit werd niet gegeven in de vorm van geld, maar in goederen om beter in hun levensonderhoud te voorzien.

De invoering van de wet ABW (Algemene Bijstandswet) uit 1965 maakte een einde aan het bestuur. Voortaan konden de mensen bij de gemeente terecht.

Daarna werd het de PCI. Dit is in grove lijnen het ontstaan van 'armenbestuur' naar PCI.

De PCI ondersteunt nu mensen, stichtingen en instellingen financieel en alles op anonieme basis. Echter door het moeilijk kunnen volgen van de pachtwet en alles wat daarmee samenhangt, wordt het nu anders gedaan.

Een jaar of 5 geleden is namelijk besloten om een bureau hiervoor in te huren. Zij volgen alle ontwikkelingen op dit gebied en onderhouden de contacten met de huurders en zorgen voor de huur.

Dit zorgt ervoor dat de PCI zich volledig kunnen richten op hetgeen waarvoor zij zijn aangesteld.

De levende stenen van de parochie: onze vrijwilligers

Interview met Cees Ruitenberg

Cees Ruitenberg, vrijwilliger van de Heilige Laurentiusparochie Hoogkarspel

Wat is jouw rol binnen de parochie?

Ik ben koster, lid van het instuifkoor en wijkmeester voor de kerkbalans.

Wat betekent jouw inzet voor de kerk voor jou? Wat drijft jou en wat ontvang je erdoor?

Voor mij persoonlijk zorgt het voor plezier! Samen zingen, samen beleven; het geeft voldoening om er voor mensen te zijn. De ontmoeting met elkaar zorgt voor verbinding. Ik wil graag bij de parochie horen,

dan moet je daar ook iets voor over hebben. Dat betekent je inzetten, tijd hiervoor vrij maken.

Wat betekent de parochie voor je geloof? En voel je je ook thuis bij de andere gemeenschappen binnen WestfrieslandZO!?

Ik vind hier de ontmoeting en gemeenschapszin met mensen die je kent. Niet alleen in de kerk, maar ook op straat, in het winkelcentrum, het dorp. Niet het gebouw, maar de mensen zorgen voor het thuisgevoel. In Bovenkarspel heb ik ruim 40 jaar gewerkt op basisschool De Willibrordus. Door de (her)kenning voelt het in

de kerk daar bijvoorbeeld ook goed. Maar ook buiten de regio is samen het geloof vieren soms prachtig. Vorig jaar waren we op bedevaart naar Rome op initiatief van het Bisdom. Met 400 pelgrims hadden we een mis in de St.Pieter. Ik vond het verrijkend! Massaal vieren, massaal zingen zorgde voor een goed gevoel.

Welk doel zie je voor de toekomst van de geloofsgemeenschap WestfrieslandZO!?

Het liefst zouden we willen doorgaan, zoals het nu is. Alleen de vraag is, is dit reëel?

Het zou fijn zijn, als de gemeenschap samen kan blijven komen, de verbinding wordt gemaakt door de ontmoeting. Ik heb mijn zorgen of het proces, wat gevolgd wordt, de juiste is.

En welke rol zou jij /werkgroep/ De Laurentius daar in willen betekenen?

Ik zie mijzelf als een ondersteunende rol. Ik zie dat de Laurentiusparochie diverse initiatieven onderneemt, wat ik toejuich, zoals de "vieringen met Kleurrijke verhalen". Ik zou graag meer ondersteuning, stimulering en waardering willen van het pastoressteam voor plaatselijke initiatieven.

Hoe blijf je geïnspireerd en aangehaakt bij de geloofsgemeenschap in de toekomst?

Ik blijf geïnspireerd, indien er diversiteit is in de vieringen en bijeenkomsten. Ik raak trouwens ook geïnspireerd door de oecumenische vieringen in Hoogkarspel, echt leuk om naar toe te gaan. De Laurentiusparochie werkt ook samen met de PKN, dat is een goede zaak.

Ik blijf aangehaakt bij een open blik van het pastoresteam. Het zou super zijn als er meer georganiseerd wordt om de verbinding met elkaar te maken, zoals wandel- en fietstochten van kerk naar kerk. Het is belangrijk, dat we méér in elkaars kerk komen. Bekend maakt bemind.



Hoe kijken de jongeren van Reaching Hand eigenlijk aan tegen het geloof?



Bij Jongerenkoor Reaching Hand zingen wij al sinds jaar en dag bij vieringen in de Franciscus Xaveriuskerk. Eerst in de kerk aan de Westerstraat, nu aan het Kwakerspad. Voor veel koorleden zijn vieringen zoals de paaswake of de kerstnachtviering vaste prik (en voor sommigen zelfs traditie). Toch zou de meerderheid van onze leden buiten het zingen om nooit naar de kerk gaan. Het roept een interessante vraag op: hoe kijken onze koorleden eigenlijk aan tegen het geloof?

Voor een jongerenviering hebben wij in 2024 onze leden bevraagd over het geloof. Geloven ze in meer tussen de hemel en de aarde? Wat betekent spiritualiteit voor hen? En waar halen ze inspiratie vandaan?

Het zal u misschien niet verbazen dat weinig koorleden in hun antwoorden een directe link met God leggen. Wat noemen ze dan wél het meest?

De meerderheid vindt hun geloof, spiritualiteit en inspiratie vooral in de mensen om hen heen. Dat zien ze in momenten waarop mensen zich positief voor elkaar inzetten, uitgaan van het goede in de ander, elkaar met respect behandelen en voor elkaar opkomen. Het lijstje is eindeloos.

Ons lid Marieke verwoordt het heel mooi: *“Het zingen brengt ons allemaal heel veel plezier, maar het mooiste aan het koor vind ik dat het zoveel brengt voor de parochie als community, en voor de leden onderling. We kunnen altijd op elkaar rekenen, in goede en slechte momenten en doen veel meer voor en met elkaar dan*

alleen zingen. Van kleine dingen, zoals elkaar ophalen als het stormt, tot helpen bij andere verenigingen, zingen bij elkaars bruiloften maar helaas ook bij begravingen van familie of geliefden, of het inzamelen van geld voor goede doelen. Bovendien mag iedereen bij het koor zijn wie diegene wil zijn. Er zijn geen labels of hokjes en iedereen is welkom.”

En hoe mooi is het eigenlijk dat de gevoelens van saamhorigheid en naastenliefde, waarden die zo centraal staan in het christendom, zo aanwezig zijn in een groep jongeren die eigenlijk helemaal niet zo erg bezig zijn met het geloof. Is het een onbewust effect van alle tijd die we samen doorbrengen in de kerk aan het Kwakerspad? Onze koorleden zullen waarschijnlijk zeggen dat het toeval is, maar u denkt daar misschien heel anders over...

Lentepuzzel

Horizontaal

1. Wat eerst verschijnt voordat een bloem open gaat.
2. Mooie gekleurde plant die in de lente bloeit.
5. Wit broodje dat je ontvangt bij de communie.
8. De moeder van Jezus.
10. De zon geeft ons licht en ...
13. Blijde viering op je communiedag.
14. Gebed tot Maria.
17. Mariamaand.
19. Brandt tijdens de viering.
20. Insect met prachtige vleugels.
21. Tafel in de kerk.



Verticaal

1. Kleine gebedsruimte.
3. Seizoen waarin alles opnieuw begint te groeien.
4. De Eerste Heilige ...
6. Wat planten doen in de lente.
7. Gele lentebloem die je vaak rond Pasen ziet.
9. Kleur van gras.
10. Kleur van de communiekleding.
11. Standbeeld van Maria.
12. Plaats waar christenen samenkomen.
15. Gebedssnoer om tot Maria te bidden.
16. Maria is de ... van Jezus.
17. Eucharistieviering.
18. Insect dat honing maakt.
22. Bloem die symbool staat voor Nederland.



Update van procesbegeleider Mark Lieshout



Nadat ik mijzelf aan jullie heb voorgesteld is er veel gebeurd. Ook op persoonlijk vlak.

Mijn hele kerkelijke loopbaan heeft altijd bestaan uit categoriale zielzorg. Zeg maar pastoraat aan groepen die niet binnen een parochie vallen: scholen, militairen en drugsverslaafden. Wel ben ik al die tijd vrijwilliger geweest voor een parochie, maar nooit als medeverantwoordelijke. Dat was en is in Nunspeet, op de Veluwe. Het aantal beschikbare priesters nam af, maar tegelijkertijd ook het aantal belijdende katholieken, zoals dat zo mooi heet. En in politiek Nederland heet dat vergrijzing. Maar ik weet ook dat dit kerkelijk gezien een probleem is voor Noordwest Europa. In andere werelddelen groeit het aantal katholieken gestaag. Dan heb ik het over ruim 13 miljoen dopen per jaar! Omgekeerde wereld dus: onze situatie wordt nu missiegebied. Dit is niet de plek om dit allemaal te verklaren. Maar we plukken in deze regio wel de wrange vruchten van deze ontkerkelijking. De kerk in Nederland zocht naar oplossingen; we vonden priesters uit andere landen bereid onze tekorten op te lossen, zoals ook in onze regio in de personen van Samuel en Andrea. Er kwamen Woord- en Communievieringen, lekenvoorgangers en deden aan schaalvergroting: regio-vorming.

In dit proces bevinden we ons. En aan mij werd de vraag gesteld of ik met jullie en de pastores deze veranderingen mee vorm wilde geven. Een transitieproces begeleiden heet dat: van het oude naar het nieuwe coachen. En ik heb voorgesteld dit te doen op de manier waarop bedrijven dit doen. Stel: je hebt een product en dat heet “ga en onderwijs alle volkeren en brengt hen het Evangelie”. Maar je ziet dat dat product minder goed in de markt ligt en dat het minder wordt afgenomen. Dan moet je als kerk, de eigenaar van het product, in beweging komen, iets gaan doen. Het product op zich is goed. Dat moet je behouden. Dat blijkt uit de geschiedenis en de groeiende afname in andere werelddelen. Dan ga je dit “lastige” afzetgebied, onze regio als markt, bevragen op: Wat gaat er nog wel goed, wat gaat minder? En zijn er ook bedreigingen of mogelijk ook kansen? In deze fase zitten we als regio. We laten als het ware bedrijfsinstrumenten los op ons als kerk in de regio en onderzoeken hoe we verder kunnen komen.

Weet u wat het moeilijkste is van dit alles? Ik zie in onze regio honderden (!) vrijwilligers die allemaal met heimweegevoelens zitten naar de volle kerken van weleer, ik zie en ervaar zelf ook de pijn die het doet, wanneer dit allemaal niet meer wil lukken. De grootste spagaat is dat deze zelfde mensen die transitie mee moeten maken, passief én actief. De pijn en bevoelgenheid spelen tikkertje met elkaar.

Voor mij zijn dan de vragen: hoe kunnen we dat waardevolle product, De Blijde Boodschap, door blijven geven in de toekomst, leeftijd bestendig maken. Het is een zoeken naar hoe we de sacramenten mogen vieren, elkaar tot steun kunnen zijn en hulp bieden aan hen die dat nodig hebben, die dingen leren die nodig zijn om de dingen goed te doen, hoe we bouwen moeten aan een gemeenschap die een betaalbare plek heeft om samen te komen om ons christen zijn te vieren, in gebed én goede daden, jong en oud.

Wordt vervolgd...

Bijeenkomsten samenwerking werkgroepen

Het bestuur van de regio heeft in de bestuursvergadering afgelopen januari afgesproken om bijeenkomsten in te plannen met de diverse groepen in de regio gezien de ontwikkelingen en de toekomstvisie van de regio. Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en kennis en tijd te delen. Zo ontstaat er begrip, zorg en belangstelling, ook over de grenzen van je eigen parochie heen. Dat resulteert dan weer in een intensievere samenwerking en ondersteuning met werkgroepen vanuit de regio.

Woensdagavond 25 maart was de aftrap met de koren uit de regio. De dagkapel in Bovenkarspel was met 17 vertegenwoordigers goed gevuld. Op de agenda: kennismaking - krachten en zorgen delen- samenwerking - vitaliteit - Hoe kunnen we elkaar versterken? Onder begeleiding van Mark Lieshout en Marian Schooneman werd het een waardevolle constructieve avond met aandacht voor elkaar.



MARIA!

Maria leeft in elke vrouw,
in elke kleine mens,
die om het even waar wordt ver-
geten en over het hoofd gezien.
Maria leeft in elke vrouw,
in elke kleine mens,
van wie niemand nog iets verwacht.

Maria leeft in elke kleine mens,
die niet berust bij minachting of
onmacht maar die
- tenminste bij zichzelf -
de hoop wakker houdt,
dat ook een neergeslagen mens
ooit rechtop zal komen.

Maria leeft in elke mens,
die weigert te verlammen in
de angst en durft te geloven in
dat woord:
vrees niet, met jou wil God
iets nieuws beginnen.
Ieder mens kan in zijn leven
de kiemen dragen van een
nieuwe toekomst.



Gehoor gevend aan de oproep van paus Johannes Paulus II om het kruis “over de hele wereld te dragen als symbool van Christus’ liefde voor de mensheid”, begeleiden jongeren al meer dan 40 jaar het kruis van de Wereldjongerendag op zijn pelgrimstocht rond de wereld. Op 24 november 2024 hebben jongeren uit Seoul deze traditie voortgezet door het kruis van de Wereldjongerendag terug naar hun land te brengen.

“Lieve jonge Koreanen, nu is het jullie beurt! Door het kruis in Azië te dragen, verkondigen jullie de liefde van Christus aan iedereen.”

Paus Franciscus; tijdens de overhandiging van de symbolen van de Wereldjongerendag, 24 november 2025.

Mooie Stille Omgang

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart was het weer zover: de Stille Omgang trok duizenden pelgrims in stil gebed door het historische hart van Amsterdam. Deze eeuwenoude traditie herdenkt het Mirakel van Amsterdam uit 1345 en brengt elk jaar gelovigen van heinde en verre samen.



Vanuit alle windstreken kwamen groepen naar de stad: sommigen met de bus, anderen met de trein, fiets of zelfs helemaal te voet. Een bijzondere vermelding verdient de groep uit Haarlem die al overdag de flinke tocht maakte: zij liepen 's middags van Haarlem naar Amsterdam om vervolgens vol goede moed mee te lopen in de nachtelijke omgang. Ook uit Heerhugowaard-Noord trok een grote groep lopers naar de Stille Omgang. Vanuit Nibbixwoud, in West-Friesland, gingen bovendien ruim veertig pelgrims te voet op weg naar Amsterdam, goed voor een wandeltocht van maar liefst 45 kilometer, om vervolgens vol goede moed deel te nemen aan de nachtelijke omgang. Een prachtig voorbeeld van extra toewijding en doorzettingsvermogen!

Het was een mooie, ingetogen viering, met ruimte voor persoonlijk gebed te midden van het bruisende nachtleven van de stad. Duizenden mensen liepen in stilte langs de oude straten, verbonden in gebed en met de intentie ‘Moge God, door de Eucharistie, velen bereiken en wij Hem niet afwijzen’.

<https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=8652&t=Mooie+Stille+Omgang>

Ga jij ook mee?



De Wereldjongerendagen (WJD) staan weer voor de deur - en dit keer trekt Jong Katholiek naar Seoul, Zuid-Korea! Van 3 t/m 8 augustus 2027 komen jongeren van over de hele wereld samen met de paus om hun geloof te vieren, te verdiepen en te delen in een onvergetelijke gemeenschap van hoop, vriendschap en geloofservaring.

World Youth Day Seoul 2027 - Ga jij mee?

Droom jij ervan om samen met duizenden jongeren van over de hele wereld je geloof te beleven? Om de Kerk te ervaren als één wereldwijd lichaam - jong, levend en vol hoop?

In 2027 komen jongeren samen in Seoul voor de Wereldjongerendagen met de paus. Ook vanuit Nederland willen we daar samen aanwezig zijn: als één pelgrimage, gedragen door alle bisdommen.

De komende tijd starten we met de voorbereidingen.

Denk aan:

- de WYD Kruis Tour door Nederland
- ontmoetingen, catecheses, gebed en getuigenis
- samen op weg naar een onvergetelijke geloofservaring

Het fenomeen Wereldjongerendagen

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn een grootschalig en inspirerend evenement dat miljoenen jonge mensen van over de hele wereld samenbrengt om hun geloof te vieren, verdiepen en delen. Dit evenement, dat elke drie jaar door de Katholieke Kerk wordt georganiseerd, biedt jongeren de unieke kans om te groeien in hun spirituele leven, nieuwe vriendschappen te sluiten en een onvergetelijke ervaring op te doen in een internationale context.

Gedurende de WJD, die meestal in een grote stad en ongeveer een week duren, nemen de deelnemers deel aan een rijke verscheidenheid aan geloofsverdiepende activiteiten. Deze omvatten dagelijkse eucharistievieringen, gebedsdiensten, en catechese sessies waar bisschoppen en religieuze leiders diepgaande lezingen en inspirerende getuigenissen delen. Jongeren worden aangemoedigd om deel te nemen aan biecht en aanbidding, wat hen de kans geeft om hun relatie met God te vernieuwen en te versterken.

Hoogtepunten van de week zijn vaak de Welkomstmis, de Kruisweg, de Vigilie met de Paus en de Slotmis, die door honderdduizenden, soms zelfs miljoenen, jongeren wordt

bijgewoond. Deze evenementen zijn niet alleen grootschalige vieringen van het geloof, maar bieden ook diepgaande momenten van reflectie en gebed. De aanwezigheid van de Paus, als spiritueel leider van de Katholieke Kerk, versterkt het gevoel van eenheid en universele gemeenschap onder de deelnemers.

Een van de meest indrukwekkende aspecten van de WJD is de diversiteit van de deelnemers. Jongeren van verschillende culturen, achtergronden en talen komen samen, wat een sfeer van universele broederschap en solidariteit creëert. Deze internationale uitwisseling bevordert wederzijds begrip en respect, wat bijdraagt aan een wereldwijde gemeenschap van vrede en liefde.

Naast de spirituele groei biedt de WJD ook praktische voordelen. Deelnemers ontwikkelen leiderschapsvaardigheden, versterken hun gemeenschapszin en worden geïnspireerd om zich in te zetten voor hun lokale gemeenschappen. De Wereldjongerendagen hebben dan ook een blijvende impact op de levens van de deelnemers, die vaak met hernieuwde energie en vastberadenheid naar huis terugkeren om een positieve verandering in hun omgeving teweeg te brengen.

Kortom, de Wereldjongerendagen zijn een dynamisch en transformerend evenement dat jongeren uit alle hoeken van de wereld samenbrengt in een viering van geloof, vriendschap en hoop. Het is een ervaring die levens verandert en de wereld een beetje mooier maakt.

Voor alle informatie :

<https://www.rkkerk.nl/jongkatholiek/wjd2027/>



de achterkant is voor jou!

Mariamaand

In de maand mei denken we extra vaak aan Maria.

Maria is de moeder van Jezus en ook onze moeder; de moeder van ons allemaal. We mogen in deze maand extra vaak een kaarsje bij haar aansteken of mooie bloemetjes brengen.



Maria van Kibeho

In Rwanda, een land in Afrika, in de stad Kibeho, houden de mensen heel veel van Maria. Daar staat een mooi Mariabeeld. Maria heeft daar een donkere huid, net als veel mensen in Rwanda. In Kibeho noemen ze Maria "Moeder van het Woord". Dat komt omdat in de Bijbel, in het Evangelie van Johannes, staat dat het Woord van God mens is geworden. Dat is Jezus. En Maria is de moeder van Jezus. Daarom is zij Moeder van het Woord.



Overal op de wereld geloven mensen in Jezus.

Kijk maar eens hoe ver Kibeho van Nederland ligt! Ook daar kennen de mensen Maria, de moeder van Jezus. En ook daar bidden ze het Weesgegroet.



Jezus is het Woord

Evangelie van Mattheus 2, 1-23

Wat is Jezus toch bijzonder

Hij vertelt ons alle goede woorden van God. Daarom heeft Jezus ook een speciale naam. De mensen noemen Hem: "Het Woord van God." Jezus legt alles uit over God, zo wordt het licht in ons hart. Daarom heeft Jezus nog een andere naam. Mensen noemen Hem ook: "Het Licht van God." Alle vrienden van Jezus mogen op Jezus lijken. Dan zijn ze ook goede woorden en ook licht van God.

Het Woord

Het Woord waarover het gaat, dat is Jezus. Want door Jezus spreekt God tot ons, en zo leren we God beter kennen. Daarom noemt Johannes Jezus "het Woord". Hij is Gods Woord.

Licht

Jezus is ook Licht. Door Jezus kunnen mensen zien hoe God de wereld heeft bedoeld en hoe wij moeten leven. Zonder licht kun je niets zien en niets vinden. Daarom noemen we Jezus ook "het Licht".